



Zwerfweekend

28 mei t/m 1 juni 2014!

Jong Nederland Zwerfweekend ging van start woensdag 28 mei. Hier had ik al een paar maanden opgewacht en was heel erg benieuwd wat het nu precies allemaal inhoudt. "Wat moest ik toch allemaal meenemen en wat moet er in mijn rugzak en wat kan er allemaal in mijn weekendtas." Ik had echt geen idee, maar gelukkig wilde Bianca mij helpen. Na het inpakken van mijn tas, had ik er echt zin in en mocht het allemaal wel gaan beginnen.

Door: Anke Slegers, Jong Nederland Bakel

Woensdagmiddag vertrokken we vanuit Bakel richting Budel-Schoot. Daar hebben we kennis gemaakt met de groep en werden we verdeeld in 3 groepen. Ik werd ingedeeld bij groepje 2. Na het voorstellen en de aanhanger hebben ingeladen vertrokken we richting de Ardennen en werden we dezelfde avond nog gedropt. We werden gedropt bij een kerk in een dorpje dicht bij Philippeville en kregen daar een kaart en wat coördinaten. Nog even een groepsfoto maken en het Zwerfweekend kon nu echt beginnen. De eerste 2 aanwijzingen gingen goed, maar al snel liepen we verkeerd en mochten we weer terug gaan lopen naar het beginpunt. Na alles te hebben geprobeerd, alle straten in zijn gelopen, bleek dat de 3^e aanwijzing niet klopte: er stond 180 graden, maar dit moest 80 graden zijn. Na een moeizame start en een aantal km te hebben gelopen, werd het al donker en hadden we ons piketpaaltje



nog steeds niet gevonden. Na nog een paar keer de coördinaten goed te lezen en nog een paar keer terug gelopen te zijn, hebben we ervoor gekozen om een slaappleats te gaan zoeken. We hadden al in gedachten om in een stuk bos te gaan slapen, zodat we de tent goed op konden bouwen. Om bij een stuk bos te komen, moesten we wel eerst een sloot over. Door goede samenwerking kwam bijna iedereen er goed overheen, natuurlijk moest er 1 iemand uitglijden en kwam in het water. Al snel stond de tent op en was er een lekker kampvuurtje. Nu hadden we wel een pilsje of een colaatje verdiend en was het tijd voor een voorstelronde.

Al snel kwam de eerste avond ten einde.

Donderdagochtend: Na een goede nachtrust moesten we nog op zoek naar ons piketpaaltje. Eerst hebben we wat gegeten en de tent afgebroken. Hierna

moesten we natuurlijk weer over de sloot heen om weer op de goede weg te zitten richting het piketpaaltje. Dit ging gelukkig helemaal goed en er was niemand ingevallen. Al snel hadden we de staf opgebeld en die hebben ons richting de goede weg gestuurd. Na een paar km te hebben gelopen kwamen we uit bij onze eerste activiteit. Natuurlijk wel 2,5 uur te laat, maar we hebben het gevonden. We mochten gaan klimmen en abseilen. Dit moest in aparte groepjes. Een deel kon al gaan beginnen met het eten klaar maken en koken. De eerste maaltijd was goed bevallen en we konden er weer met z'n allen tegen aan. Nu mochten we nog gaan mountainbiken: dit was een mooie en zware tocht. Ik heb de tocht niet helemaal af kunnen fietsen, omdat dit niet ging met mijn knieën. Hier baalde ik heel erg van, maar gelukkig konden Jaap en Guus mij en Martine komen ophalen. Na een gezellig tochtje met de auto richting het eindpunt van de mountainbikers, werden we gestoord door een telefoontje dat ze Krijn kwijt waren. Wij zijn door een paar dorpjes van de tocht gereden, maar geen Krijn te bekennen.



Uiteindelijk aangekomen bij het eindpunt en hier stond al de helft van onze groep te wachten. Nu moesten we nog wachten op Krijn, Willy en Tonny. Gelukkig konden wij lekker genieten van de zon en alvast de aanhanger inladen behalve dan de spullen van Tonny en Krijn. Na een half uur kwamen ze met z'n 3^e aangefietst en hadden ze Krijn weer gevonden. Al snel kregen we de kaart en wat coördinaten om zo een route uit te stippelen en uit te komen bij onze slaappleats. Iedereen was er klaar voor en we begonnen met lopen. We mochten al heel snel een berg gaan beklimmen. Het tempo zat er goed in en we kwamen snel de berg



op. Na enkele uurtjes gelopen te hebben en een paar km erop te hebben zitten, kwamen we uiteindelijk bij ons piketpaaltje aan. De tent stond al snel op en het kampvuurtje was snel aan. De blikken tomatensoep, gehaktballen in satésaus of tomatensaus kwamen te voorschijn. Het was weer een gezellige avond en deze kwam jammer genoeg ten einde.

Vrijdagochtend: Na weer een goede nachtrust hadden we tijd om een lekker gebakken eitje op te eten die Bram voor ons had gebakken. Hij denkt echt overal aan en heeft alles bij zich: echt ideaal. Alle spullen waren weer gepakt en we konden weer beginnen aan onze wandeltocht. Het was een heerlijke zonnige dag en er zat een goede sfeer in de groep. Na een uurtje te hebben gelopen, kwamen we uit bij onze 2e activiteit. We mochten gaan klauteren door een grot. Er bleven 2 mannen achter: die begonnen alvast met koken. De groep werd in 2 groepen verdeeld en elke groep kreeg 2 begeleiders mee. Om bij de grot te komen, moesten we eerst een stukje de berg op klimmen. De andere groep mocht eerst de grot in en wij gingen iets later. Na een stukje grot te hebben gezien, mochten we nog naar beneden en daar nog een stuk van de grot gaan bekijken. Iedereen van mijn groepje wilde weer terug, maar ik wilde nog wel graag doorgaan. Ik vond het echt heel gaaf in de grot en mocht door kleine spleetjes heen kruipen, omhoog klimmen en door een gat klimmen. Na een goede rondleiding gehad te hebben van Ruud en Thijs gingen we weer uit de grot. En mochten we weer naar beneden van de berg. Het

makkelijkste was om met je kont naar beneden te glijden. Maar toch wilde er iemand gaan proberen om lopend naar beneden te gaan. Dit ging niet helemaal zoals gepland en viel op de grond. Al snel wilde ik mezelf gaan wassen, want heel mijn overall was vies van het grotten. Na het wassen in de rivier was het eten klaar en konden we meteen gaan eten. De 2 mannen hadden goed gekookt. Na het koken kregen we de coördinaten voor onze volgende subkamp. We begonnen met onze wandeltocht en hadden te horen gekregen dat we de trein moesten halen van 17.55 uur, maar dat zouden we makkelijk moeten redden. Met een goed tempo kwamen we om 17.30 uur aan bij het station. Nu konden we lekker genieten van de zon en heerlijk even gaan zitten. Na een half uur was de trein er nog niet en we snapte er niks van. Hadden we het nou verkeerd gezien of verkeerd gehoord. Nu moesten we weer de staf lastig vallen en die vertelde dat we gewoon moesten blijven wachten tot dat er een trein kwam die richting Dinant ging. Bram en Krijn begonnen met een eigen club te openen. En deze club heette: Welkom in Club 2! Met z'n 2e stonden ze helemaal los te gaan op de muziek van Dj Bram. Na een uur kwam de trein aanrijden en konden we eindelijk instappen. Na even



in de trein gezeten te hebben kwamen we aan in het dorpje Dinant. Daar mochten we de bus pakken om dan nog een stukje verder te reizen. Nu bleek dat we de bus hadden gemist en dat de volgende bus pas de volgende dag weer zou komen. Na even getrubbeld te hebben en de staf een paar keer te hebben gebeld. Zijn we opgehaald door de staf en op de plek afgezet waar de bus zou stoppen. Nu hadden we 2 uur vertraging opgelopen en moesten we nog 12 km gaan lopen. We kwamen op het idee om een lift te gaan vragen. Krijn en Suzan liepen naar een restaurant toe om vervoer te gaan regelen en dit was gelukt. Onze deal was: zij brengen ons weg als wij even op het terras wat te drinken pakken. Dit was voor ons geen probleem. Nu hoefde we niet nog 12 km te lopen en waren we ook nog eens voor 12 uur bij het piketpaaltje. Dat had groepje 2 toch heel goed geregeld! Zo konden we lekker op tijd met z'n allen aan het kampvuurtje zitten! De tent was zo opgebouwd, want we wilde graag een keer in de open lucht slapen, dus hoefde alleen een zeil op de grond te leggen.

Zaterdagochtend: Bram was weer goed bezig deze ochtend, want hij was weer lekkere eitjes aan het bakken. Nadat we allemaal gegeten en de tent hadden opgeruimd konden we weer beginnen met onze wandeltocht. We hadden al een idee wat we gingen doen en waren heel erg blij met het weer. De zon scheen volop en het wandelen ging goed. We liepen in een

keer naar de activiteit en mochten beginnen met ons eigen vlot te bouwen. Gelukkig hadden we ervaren pioniers in de groep en was het vlot snel klaar. Bram had een mooie Nederlandse vlag meegenomen om andere mensen te laten zien dat wij er waren. Hierop heeft Suzan de naam van de cruise gezet en rondom mochten we onze namen neerzetten. Nu waren we er helemaal klaar voor: CLUB 2 ON TOUR! Eenmaal met z'n allen op het vlot en lekker de zon erbij vonden we het helemaal

► niet erg om nu hier zo lekker niks te doen op het water. Wel jammer dat er bijna geen stroming was en dat we wel met z'n alle moesten peddelen om vooruit te komen. Maar ondertussen waren ze bezig om knakworstjes warm te maken. Dit was een heel goed idee om dit te doen op onze cruise. Na een uurtje gevaren te hebben in het riviertje kwamen we aan bij onze eindbestemming en mochten we daar gaan koken. We hadden lekker soep gekookt en saucijzen gebakken. Ook had nog iemand frietjes gehaald! Er was weer heerlijk gekookt! Na alles te hebben opgeruimd, de aanhanger ingeladen en spullen gepakt wat we nodig hadden voor de wandeltocht, konden we de laatste km gaan lopen richting de HK.

Als groepje 2 zeiden we: Wij zijn eerder op de HK dan Jaap en Berty!

Nou dit wilde wij dus echt wel gaan proberen en gingen met een goed tempo wandelen richting de HK. Eenmaal bij een dorpje aangekomen, vroegen we de eerste beste die we tegenkwamen om een lift! En ja hoor: groepje 2 regelde het wel en we kregen een lift richting de HK. Zij hebben alle spullen uit de camper geladen, zodat wij erin konden met z'n allen.

Onderweg wilde de camper een berg oprijden, maar dat ging nog niet zo soepel. Het leek wel of we te zwaar waren voor de camper. Iedere keer als we berg op wilden, kon hij maar 20 km/per uur rijden en ging het schakelen ook moeilijk. De meneer keek dan om en zei: no problem. Als we de berg afgingen, wilde hij zo veel mogelijk vaart maken en reed hij 80 km/per uur om vervolgens weer met 20 km/per uur de berg op te kruipen. Na een half uurtje rijden, kwamen we dan aan in een dorpje dicht bij de HK. Nog even op de foto met onze taxichauffeur en dan nog het laatste stukje wandelen. Al snel waren we aangekomen bij de HK en dit was boven aan de berg, hier lieten we ons zelf horen door 'KOEK KOEK' te roepen om te kijken of Jaap en Berty er al waren. Maar die reageerde niet. Snel naar beneden gelopen en daar kwamen Jaap en Berty aangereden. Hadden we het toch gewoon gehaald en ook nog eens eerder dan de staf!



Snel de tent opgezet en alvast bij het kampvuur gaan zitten met een lekker koud biertje en wachten totdat de andere groepen ook arriveerden op het HK. Al snel waren de andere groepen gearriveerd en hebben ook snel de tenten opgezet. Nu kon de laatste avond beginnen en de spannende avonturen worden verteld. In de late uurtjes werd al het hout erop gegooid en werd er nog wat knakworst warm gemaakt. Hierna was het tijd om lekker te gaan slapen.

Zondagochtend: Tijd om te ontbijten, tenten op te ruimen, aanhanger in te laden en alles op de HK op te ruimen. Nog een laatste groepsfoto met z'n allen en het was tijd om weer te vertrekken richting de blokhut in Budel-Schoot. Het

geslaagde weekend werd afgesloten met een lekker frietje en een snack.

Iedereen heel erg bedankt voor dit super gezellige weekend. Met name wil ik de staf bedanken en natuurlijk GROEPJE 2: Paul, Krijn, Joris, Bram, Stef, Martine, Suzan, Rick en Tonny! Zonder jullie had ik niet zo'n geweldig weekend gehad. En ik hoop dat ik jullie allemaal bij de reünie zie of volgend jaar op Zwerfweekend 2015!

Heb jij ook zin om dit eens mee te maken? Vanaf 1 oktober 2014 kun je je aanmelden voor het Zwerfweekend 2015!

