

ZWERFWEEKEND 2015

Na een weekje aftellen was het eindelijk weer tijd voor het mooiste Hemelvaartweekend van het jaar, het zwerfweekend van Jong Nederland. Om een idee te geven hoe mooi ik persoonlijk het weekend vind: ik ging voor de achtste keer op rij mee.

Door: Koen Leenders, Jong Nederland Heusden

Bij aankomst in Budel-Schoot was het op woensdag 13 mei dan ook een gezellige hereniging met oude bekenden. Na gekeken te hebben in welk groepje ik zat en mijn spullen in de bijbehorende aanhanger te hebben geladen werd het zo langzamerhand tijd om na het bekende welkomstpraatje van de staf af te reizen naar een nog onbekende plaats in de Ardennen.

Na een kleine stop bij Knuvelkes, het laatste Nederlandse tankstation voor Luik, om onze Nederlandse euro's om te wisselen in Belgische werd het voor de laatste keer tijd om afscheid te nemen van de andere twee groepjes en met groepje 3 naar het eigen droppunt te rijden. Dit bleek niet zo heel ver te zijn en dus waren we redelijk vroeg op de plaats van bestemming. Na een laatste rugzakcontrole, het inpakken van het ontbijt voor morgen, de blikken knakworst voor bij het kampvuur en de blikken bier voor de avond, kregen we te maken met de eerste primeur van het jaar, een GPS-tocht.

Bepakt en bezakt gingen we voorspoedig op pad en meteen werden er grappen gemaakt en werd er uit volle borst gezongen, maar ja, dat is niet zo vreemd als je bij Ton van Hout in het groepje zit. Na een uurtje of twee wandelen kwamen we bij het eindpunt en werd het meteen tijd om met stukken zeil een geïmproviseerde tent te bouwen en daarbij een kampvuurtje te bouwen. Na een half uur was ons hotel met tuin ingericht en kon het feest echt beginnen. Snel genoeg begon het vragenrondje en het bleek dat we een erg ervaren groep hadden. Behalve de twee nieuwelingen Eva en Jori, kende ik vrijwel iedereen op zijn minst van gezicht. Na een paar uurtjes was helaas de drank al op. Voor de één tijd om naar bed te gaan en voor een ander tijd om nog even te praten terwijl het kampvuur uitging.

De volgende ochtend ging om acht uur de wekker weer. Na eerst koffie te hebben gezet, een boterham te hebben gegeten en de zeilen opgeknoopt te hebben werd het tijd voor de kompas/fo-

tocht naar de eerste activiteit. Dit bleek het vlotvaren te zijn wat prima te doen was met het zonnetje dat lekker scheen. Na een stevig vlot gebouwd te hebben zijn we het water opgegaan om gezellig te zingen (want dat werd nog steeds gedaan) werd het vlotten onverwachts onderbroken door de boswachter, die schijnbaar ook waterwachter is. Hij haalde ons van het water met de mededeling dat het verboden was om te vlotten. Als Franssprekende van de groep heb ik geprobeerd uit te leggen wat we aan het doen waren maar ze geloofden ons niet en met twee personen moesten we met ze mee op zoek naar de staf. Na hardhandig in de dienstauto te zijn gegooid en we te horen kregen dat we niet met elkaar mochten praten, zijn we op zoek gegaan naar de staf. Deze bleken onvindbaar tot we na een uur ineens elkaar begrepen en de boswachters direct naar de staf reed. Na daar nogmaals uitgelegd te hebben wat we deden en duidelijk te maken dat we niet van een commerciële instelling waren mochten we ineens toch verder met het vlotten. Maar toen we terugkwamen na anderhalf uur had de rest van de groep al de hoop opgegeven en het vlot afgebroken. Na de banden opnieuw opgeblazen te hebben en er plankjes op te hebben geknoopt konden we toch verder. Dit betekende helaas wel dat we halverwege niet de klifduik konden maken van 5 meter hoogte. Ook was de zon nog eens verdwenen



dus werd het behoorlijk koud op het vlot maar dat mocht de sfeer niet drukken.

Na het vloten hebben we vlug warme kleding aangedaan en zijn naar de kookplaats gegaan om daar op chico's onze aardappels te koken, hamburgers en croutons te bakken en de soep te koken. We hebben daar heerlijk gegeten en toen werd het tijd om wederom een tassencontrole te houden, de benodigdheden voor de avond in te pakken en op pad te gaan. Helaas was het een erg vochtige wandeltocht en was een (regen) jas en regenhoes voor de rugzak nodig maar eenmaal bij de slaappleats aangekomen was het gelukkig droog. Helaas werd voor die nacht nog veel meer regen voorspeld maar de staf was zo aardig om ons te tippen om 500 meter verder te lopen om daar in een jagershuisje te kunnen slapen. Daar aangekomen zijn Bert, Stef en Jelle gelijk op zoek gegaan naar stookhout terwijl Petrie, Silvie en Ivo de grond rotzooivrij hebben gemaakt. Ondertussen hebben Wouter en ik samen voor een soort van deur gezorgd met de benodigde stukken hout en zeil. Na wederom een zeer geslaagde en gezellige avond ging het helaas om half vijf regenen en was het ook voor de laatste tijd om hun bed op te zoeken in het meest luxeuze onderkomen dat ik in 8 edities heb meegemaakt.

Het dak heeft goed zijn werk gedaan en fris en fruitig stond iedereen dus ook rond acht uur op om zich klaar te maken voor de volgende wandeltocht. Na een lastige kompastocht waarin toch verschillende fouten zaten (hier kom ik later in het verhaal op terug) kwamen we na lang lopen uiteindelijk toch bij de activiteit, wandklimmen en er stond gelijk ook een aanhanger met mountainbikes. Nadat een groot deel van de groep de wand had bedwongen of in ieder geval daar een poging toe heeft gewaagd werd het na een boterham-met-worst-tijd om op de mountainbike te stappen en een mooi tochtje langs het water en door de bergen te maken. Helaas verliep dit niet voor iedereen even gunstig en na 4 keer mijn mountainbike onder mijn kont uit te hebben gefietst kwam ik gesloopt boven. Gelukkig heb ik geen schrammen op-



gelopen en kon ik na het nodige rusten verder voor de laatste kilometer. Daar aangekomen had Linda, die als eerste op de eindbestemming was, al heerlijke tomatensoep voor ons klaar staan en was ze samen met een aantal anderen al bezig met de macaroni. Wel een beetje vreemd dat de staf kippensoep koopt als macaronikruiden maar goed, het was wederom een welkome maaltijd. Als nage-recht nog wat vanillevla, yoghurt en voor een enkeling een Banana waren we klaar om te vertrekken voor de laatste avond met ons eigen groepje. Maar niet voordat we onze 4 dames hadden ingeruild voor 4 mannen met bijbehorende plak snor.

Dit keer heeft de staf ons gespaard met een tochtje van slechts 8 kilometer langs een goed te lopen weg. Dit keer kreeg ik de leiding over de kaart en na een flinke pas waren we na een uurtje of twee op de slaappleats. We zagen de asresten van de vorige groepjes nog liggen en hebben daar dus ook maar onze tent neergezet. Helaas hebben we veel naar brandhout moeten zoeken omdat het natuurlijk grotendeels al op was door de andere groepjes. Dit mocht echter de pret niet drukken en om 00.00 uur zaten we met het hele groepje rond het kampvuur. We hebben grappen gemaakt, nog meer liedjes gezongen en flauwe praat verkocht. Het was zo gezellig dat we om 4.00 uur met 10 van de 12 mensen het laatste blik bier hebben moeten delen. Toch maar weer naar bed dus maar.

Na de gebruikelijke ochtendrituelen met koffie, brood en tandenborstels zijn we

met opnieuw een kompastocht op pad gegaan naar de laatste activiteit, grotten. Onderweg hebben we nog een aantal mooie foto's gemaakt, landgenoten ontmoet en is er hier en daar een kleine stoeipartij geweest. Aangekomen bij de staf hebben we een boterham gegeten en vervolgens onze grotuitrusting aangedaan. Na een groepsfoto zijn we richting de grotten gegaan waar iedereen één voor één naar binnen ging. Ik was de laatste deelnemer maar na enkele meters kwam ik tot de conclusie dat mijn goed gevormde lichaam niet door de nauwe openingen paste en ik er aan het einde ook nog uit zou moeten. Helaas betekende dit dat ik na enkele meters alweer om moest draaien om maar bij de aanhanger op de rest te wachten. Gelukkig kwam na een minuut of 20 de volgende aan die ook niet helemaal in de grot paste. Uiteindelijk zijn wij dus maar begonnen met het eten, gebakken aardappels, erwten en wortelen en worst. Na net te zijn begonnen kwam de derde al terug dus ging het nog sneller met koken. Bij het koken werden natuurlijk nog enkele pilsjes genuttigd en nadat de hele groep onder de klei uit de grot kwam en zij hun spullen hadden uitgewassen in het riviertje werd het tijd om te eten. Deze keer hoefden we niet onze tassen helemaal uit te zoeken want we zouden die avond naar het Hoofdkampterrein, HK, wandelen. Het bleek een tochtje van 5 kilometer te zijn en dus konden we wel wat pilsjes voor onderweg meenemen. De eindbestemming van de tocht was echter een terras, wat lief toch weer van de staf. Op het terras kwam ineens uit het niets groepje ►

Zwerfweekend

- ▶ 2 aangelopen. Het werd meteen een stuk gezelliger maar we moesten nog een keer 5 kilometer lopen dus na één gezamenlijk pilsje is onze groep verder gelopen.

Na een kleine kilometer zagen we echter een schoolbus staan, de ideale mogelijkheid om een lift te regelen. Als Franstalige van de groep werd ik naar voren geroepen om bij het bijbehorende huis aan te bellen. Mijn Frans is helemaal niet goed maar het bleek dat ik met handen en voeten en een flinke dosis enthousiasme toch heel goed iets duidelijk kan maken. Na 20 minuten lullen als brugman waren de bewoners ervan overtuigd om ons weg te brengen, niet in de schoolbus maar met 7 tegelijk in een Renault Clio. Met de overige helft hebben we de afwas gedaan voor de bewoners tot de taxi terug was voor een tweede rit. Aangekomen bij het afzetpunt had groepje 2 ook een lift geregeld wat

betekende dat we weer als één geheel naar het HK konden lopen.

Na een hereniging met de staf en uiteindelijk ook groepje 1, die weer ergens anders een lift hadden gekregen, werd het tijd om met zijn allen verhalen uit te wisselen en de gouden zwerfkei uit te reiken. De gouden zwerfkei is voor het staflid dat de grootste blunder heeft begaan en dit jaar had dat alles te maken met de lastige kompastocht waar ik het eerder over heb gehad in mijn verhaal. Willy B had namelijk een aantal punten niet duidelijk omschreven in de tocht en was zelfs een punt vergeten. Hierdoor waren alle drie de groepjes verkeerd gelopen wat dus de grootste blunder van het weekend was. Willy, gefeliciteerd met je gouden zwerfkei en pas er goed op. Na nog wat gezellige uurtjes werd het tijd om mijn bed op te zoeken en 's ochtends met alle deelnemers en staf het terrein op te ruimen. Nog een tradi-

tionele groepsfoto en terug in de auto's terug naar Budel-Schoot. Aangekomen in Budel-Schoot is het ook een traditie om bij het Schootje een frietje te eten en daarna de spullen bij elkaar te zoeken om in je eigen auto te laden. Na afscheid te hebben genomen van iedereen zijn we met afdeling Heusden in de auto gestapt om de kleren in de was te gooien en vroeg ons bed in te duiken om de volgende dag weer te gaan werken of studeren.

Het was voor de achtste keer weer een geweldig mooi zwerfweekend. Staf en groepje 3 bedankt voor de goede zorgen en de gezelligheid. ENKOOOOGELS-
OOK.

Heb jij ook zin om dit eens mee te maken? Vanaf 1 oktober 2015 kun je aanmelden voor het Zwerfweekend 2016!

Nieuw

Nieuw in 2016: Jong NL (Jong Nederland Limburg) bieden we dit jaar ook de mogelijkheid om mee te gaan op Zwerfweekend. Er worden voor hen van 1 oktober tot 1 december 12 plaatsen gereserveerd. **Vol=vol!** Als er na 1 december nog plaatsen over zijn van deze 12, komen die weer beschikbaar. Wil je dus verzekerd zijn van jouw plekje bij het Zwerfweekend, meld je dan heel snel aan!



idee

nr. 3 * september 2015

Idee is het vrijwilligersmagazine van Jong Nederland

Idee verschijnt 4 maal per jaar

Redactieadres

Landelijk Bureau Jong Nederland
Vredeman de Vriesstraat 38a
5041 GS Tilburg
013 58 000 85
idee@jongnederland.nl
www.jongnederland.nl

Coverfoto

Zwerfweekend

Eindredactie

Katrien Ammerlaan

Redactie Klepperr

Kim van Korven
Marjo Jaspers
Mariëlle van Swam-Leemhuis
Katrien Ammerlaan

Aan dit nummer werkten mee:

Marco Kooij, Sascha Wolkenfelt,
Peter Donkers, Koen Leenders,
Bjorn Roelofs

Vormgeving

www.margovlamings.nl

Druk

Pre-Vision

Abonnementen

€ 22,50 per jaar. Abonnementen gaan in principe in per 1 januari. Bij tussentijdse aanmelding worden reeds verschenen uitgaven van het jaar, mits voorradig, nagezonden. Abonnementen kunnen schriftelijk tot een maand voor het begin van het nieuwe jaar worden opgezegd.



ZWERFWEEKEND 2015

