
DE 16+ERS VAN JONG NEDERLAND HDL NAAR EUROCAMP 2013 IN MALTA

Op 3 augustus landde we in het zonovergoten Malta. Hier kregen we onze eerste shock. Het was er HEET en de taxichauffeur was lui. Na 3 uur kaarten op het vliegveld kwam deze vrolijke taxichauffeur ons ophalen. Na de spulletjes te hebben uitgepakt stapten we snel in bus 124 om te gaan zwemmen. Hier kwam onze tweede shock.

Bus 124 komt overal, behalve weer thuis. 3 Uur, 6 bussen en koude cola later waren we weer bij de slaaplocatie en hadden we de opening al gemist. Daarna gezellig met zijn alle liedjes zingen over bijbelteksten. De derde shock dus.

Op zondag moesten we naar de kerk. Dat was niet mis, of toch wel? Het thema was dit keer EU burgerschap. In het teken hiervan waren vele workshops, spellen en activiteiten georganiseerd. Tijdens deze activiteiten leerden we de verschillende culturen van de deelnemers uit Litouwen, Slowakije, Oostenrijk, Zwitserland, Catalonië, België, Denemarken, Italië en Malta kennen.

Op dinsdag was er een vrije avond. Samen met de Zwitsers (zwetsers) en Belgen gingen we de lokale "cultuur" proeven. Bleek er net een feest ter ere van Sint Lorenzo te zijn. Eén



groot gekkenhuis inclusief springende Maltezers, confetti, vuurwerk, lasershow, film en muziek. In een fractie van een seconde stond het hele dorp op zijn kop en een uur later was het weer stil.

Tussen de activiteiten door was er elke dag wel een uurtje voor ontspanning en een snelle plons in de zee. Gelukkig is Malta maar een klein eiland en is de zee nooit ver weg. De ene keer zwommen we in de haven tussen de gigantische zeiljachten, de andere

keer zwommen we door de grotten. Zandstranden waren echter in geen velden of wegen te bekennen (de velden trouwens ook niet, gras was er niet). Een avond zijn we met de hele groep naar de andere kant van Malta gereden om op het enige zandstrand van Malta te gaan barbecueën. Dat was een mooi en lekker feestje!



Al met al een erg bijzondere ervaring. Veel nieuwe mensen leren kennen en genieten van de zon. Een echte aanrader dus!

Groetjes, de 16+ van Jong Nederland HDL

