

# ZWERFWEEKEND 2012

## VERSLAG I

Door: Petrie Knapen Jong Nederland Asten

Daar was dan eindelijk het lang verwachte Zwerfweekend. Altijd al eens mee willen maken! Woensdagmiddag, na enige tijd wachten bij de blokhut van Jong Nederland Budel-Schoot, kennis gemaakt met mijn groepje Jong Nederlanders uit het hele land en vertrokken naar de Belgische Ardennen, in de buurt van Hamoir. Daar aangekomen zijn we gedropt bij een oud kerkje, om na wat uitleg van de ervaringsdeskundigen, aan te lopen naar de eerste overnachtingsplek.

**D**e eerste overnachtingsplek was een mooi stuk bos waar we onze tent en kampvuur prima konden maken. Een paar spanbandjes tussen 2 bomen, zeiltje (8x10 meters!) er overheen en onderdoor, tassen er in en klaar was de slaapplek. Inmiddels brandde het kampvuur prima en gingen we met een lekker pilsje beginnen aan de voorstelronde van de groep. Meteen de eerste avond bleek al dat we een gezellige groep hadden dus ik had alle vertrouwen dat het een geslaagd zwerfweekend zou gaan worden.

De eerste nacht was behoorlijk koud met een temperatuur onder de 5 graden Celsius en op sommige plaatsen zelfs lichte vorst. 's Ochtends moesten we nog even ons piketpaaltje zoeken met daarin de route naar de eerste activiteit. Nadat we nauwkeurig op de kaart de coördinaten hadden ingetekend, was dit paaltje spoedig gevonden.

Na enkele uurtjes wandelen en een kilometer verkeerd lopen, doordat we de coördinaten een vakje te laag hadden ingetekend, kwamen we bij de eerste activiteit: mountainbiken. Een leuke mountainbiketocht met voor ieder wat wils: Steile klimmen, flinke afdalingen, modder, gras, kiezel, asfalt en een lekker zonnetje. Een krom tandwiel, een leuke band en een klein valpartijtje later kwamen we bij

het einde van de tocht waar we meteen ons warm eten gingen maken op onze chico's: kooktoestellen voor houtvuur. Nadat we lekkere aardappels, sla met bier-sinas-saus en hamburgers gegeten

hadden, gingen we naar onze tweede activiteit deze dag: wandklimmen en abseilen. Door vakkundige begeleiding, een mooie rotswand, een lekker zonnetje en natuurlijk een gezellige groep was dit erg leuk om te doen. Na deze activiteit gingen we naar onze eetplaats om daar het avondeten te bereiden en vervolgens onze avondtocht te gaan lopen naar de tweede slaapplek.

Deze slaapplek was echter 8 kilometers ver weg en aangezien er iemand knieproblemen had en we bij een terrasje in de buurt waren, hebben we besloten om onder het genot van een koud drankje een taxiritje te regelen. Na wat rondvragen was dit gelukt en bracht een goedwillende jongeman ons met zijn bestelwagen alvast 6,5 kilometers verder, van Hamoir naar Tohogne, zodat



► we alleen het laatste stukje van de tocht nog hoefden te lopen. Aangekomen bij de slaappleaats hadden we deze keer het piketpaaltje zo gevonden en gingen we weer de tent opbouwen en daarna lekker buurten en knakworsten eten bij het kampvuur.

De volgende ochtend volgde er een mooie kompastocht naar de volgende activiteit. Onderweg heeft een dixie de nodige geurschade opgelopen. De volgende activiteit was vlotbouwen en vlotvaren oftewel vloten en dat ging behoorlijk vlot op de goedstromende Ourthe bij Bomal. Halverwege de vlotvaarroute was er een mooie rotswand waar we nog even leuk konden oefenen met de klimtechnieken voor in de klimgrot. Daarna voeren we weer verder naar het eindpunt van de route.

Op het eindpunt aangekomen beleefden we nog enkele spannende momenten omdat ons vlot nog niet wilde aanleggen door de sterke stroming. Maar zoals het ruige Jong Nederlanders betaamd, kregen we alles onder controle en gingen we het vlot afbreken. Daarna zijn we naar de eetplek gelopen om daar een lekkere

macaronischotel te maken en verorberen. De laatste route van deze dag was een route met als aanwijzingen leuke cryptische omschrijvingen. Deze route hebben we in enkele uren gelopen, met bijna een cruciale fout die ons nog een uur had gekost, om zo uit te komen bij een mooi kabbelend beekje naast een groot weiland. We hebben hier als gespecialiseerde Jong Nederlanders onze tent opgebouwd en lekker vuur gestookt op ons kiezelstrandje langs het beekje om zo van de laatste groepsavond te genieten op een toen al geslaagd zwerfweekend.

De volgende ochtend was het al zaterdag en gingen we met een mooie routebeschrijving naar de laatste activiteit wandelen: speleologie oftewel grotten. Aangekomen op de plek van de activiteit werden we eerst nog duchtig beetgenomen door de staf die als goede grap alle aanhangers hadden doorgewisseld. We traptten er allemaal met beide benen in. Hierna gingen we middageten om vervolgens om te kleden om te beginnen met de laatste activiteit. Er was keuze uit twee grotten. Een klimgrot en een kruipgrot vol met modder. Afgaande op

de reacties en de mooie verhalen na afloop waren ze allebei de moeite waard. De moddergrot was in ieder geval lekker vettig, nat en modderig. Na de activiteit konden we onze kleren en onszelf wassen in een mooi stromend riviertje en konden we gaan genieten van het lekkere avondeten.

Hierna volgde de laatste tocht voor het zwerfweekend, naar het Hoofdkampterein, in de volksmond het HK. Omdat we met onze groep veel te vroeg waren zijn we eerst even op een terrasje gaan zitten om een paar bakken friet te verorberen en vervolgens het allerlaatste stukje naar het HK te lopen. Daar aangekomen bleken we de laatste groep te zijn en zat de rest al bij het kampvuur verhalen uit te wisselen. 's Avonds volgde nog de uitreiking van de Gouden Zwerfkei en hierna ging iedereen moe maar voldaan de laatste nacht in de zelfgemaakte tent in. Zondagochtend volgde nog ontbijten, opruimen, de groepsfoto en daarna de terugreis naar Budel-Schoot en de plaatselijke vettent daar. Al met al was het een erg geslaagd weekend en voor herhaling vatbaar!

# ZWERFWEEKEND 2012

## VERSLAG 2

Door: Jaap Verhagen, Jong Nederland Zijtaart

Eindelijk was het dan zo ver woensdag 16 mei 2012: we mogen weer. Vijf dagen rond trekken door de Ardennen, vieze kleren, geen douche, weinig slaap, koken op een hout vuurtje, veel lopen en een zware rugzak. Voor velen een reden om thuis te blijven, voor ons een reden om te gaan!

**W**oensdagmiddag: op naar Budel-Schoot waar alle zwervers samenkomen om na het kennis maken, het oefenen van speleo klimmen en het drinken van een kop koffie, zit iedereen vol spanning te wachten op de bekendmaking van de groepjes. Drie stuks in het totaal, waarvan wij in

groepje 1 zijn. Na het voorstellen, de aanhanger geladen en een auto uitgezocht om via een korte stop bij tankstation Knuvelkes de Belgische grens te passeren. Niet veel later arriveerden we op onze dropplaats. Even vlug inventariseren wat we allemaal mee gaan sjuwen, de coördinaten intekenen op de kaart, de rugzakken op en gaan. Na een mooi eindje lopen, kwamen we in de schemering aan op het eerste subkamp, zonder discussie nam iedereen een taak op zich en binnen de kortste tijd stond er een prachtige tent (touw met twee stukken kuilplastic) en zaten we aan een heerlijk kampvuurtje. Tijd voor een voorstelronde onder het genot van een blikje bier en diverse snacks; een aantal uren later kwam de eerste avond ten einde.

Donderdagochtend: goeie morgen allemaal!!! Na het maken van een kopje koffie en het eten van de meegebrachte boterhammen pakte we de tent in en gingen op pad. Vol enthousiasme volgden we de gegeven coördinaten op en na een tijdje lopen kwamen we er achter dat we alles behalve goed zaten en belde



naar de staf. Wat bleek, het begincoördinaat was verkeerd met als gevolg: compleet verkeerd gelopen en twee uur vertraging. Maar goed, eindelijk belandde we bij de eerste activiteit: vlotvaren. Tijdens het vlotbouwen werkten we een paar heerlijke boterhammen naar binnen en niet veel later lagen we in het water, dat gezien de regen van de laatste tijd redelijk goed stroomde. Na wat zakken knabbelspek en borrelnootjes kwam er een einde aan ons relaxtochtje over de Ourthe. We braken snel het vlot af en trokken wat droge kleren aan om vervolgens een backpackloos tochtje te maken naar de kookplek waar we een heerlijk avondmaal klaar maakte: gebakken aardappeltjes, hamburgers en sla met natuurlijk een biersausje. Na het doen van de afwas en pakken van de backpacks, begonnen aan de tocht voor die avond, die ons zou gaan leiden naar subkamp 2. Met enige tegenzin door de eerder opgelopen vertraging, liepen we stug door en een aantal uren later arriveerde we op onze slaapplek, waar we een schitterende tent opzetten en nog snel even een drankje en hapje deden bij het kampvuur, waarna we niet veel later richting bed keerden. Een vermoeide maar geslaagde dag was ten einde.

Vrijdagochtend: regen... pff dat hadden we niet besteld, maar goed, eerst eventjes de rebus oplossen en lui in bed liggen. Na een half uurtje werd de regen omgetoverd in zonneschijn en was de rebus opgelost. Iedereen uit bed. De nat geworden spulletjes te drogen gelegd in de zon en gezellig koffie en gekookte eitjes gemaakt, eventjes opgefrist in een klein riviertje en de spullen gepakt om te beginnen met de tocht. Na een aantal uren lopen zagen we in de verte onze aanhanger al staan. Eenmaal aangekomen hadden we al snel door dat er een tochtje door de grotten op het programma stond. Aangezien de lucht wat begon te betrekken, bouwden we eerst met wat hout, touw en zeil een overkapping aan de aanhanger, waarna we onze boterhammen opaten en ons aankleden om de grot in te gaan. De groep werd opgesplitst in twee delen: de kruipers en de klimmers. De klimgrot was een wat diepere grot waardoor we gebruik moesten maken van koorden om beneden te komen en vervolgens na enkele uren weer terug naar boven te kunnen. Helaas schoot in de eerste smalle passage Joris zijn schouder uit de kom, waarna we besloten terug naar buiten te gaan. Met Joris ging alles weer prima, maar voor

de veiligheid besloten we toch dat het beter was om het niet nog een keer te proberen. Waarop Joris, samen met wat anderen, is gaan zorgen voor een heerlijk avondmaal. Met één persoon minder wederom de grond ingegaan. Na de smalle passage een stukje geklauterd en vervolgens ingezekerd op het koord (zoals we dat 's woensdags in Budel geoefend hadden), na enkele afdalingen beneden aangekomen, hebben we nog wat rond gekropen. Iets later weer terug omhoog geklommen en rond kwart over vijf stonden we allen weer veilig buiten, nog wat foto's gemaakt als bewijsmateriaal en teruggewandeld naar onze aanhangwagen, daar stond tot onze verbazing al een compleet avondmaal op ons te wachten: heerlijke soep, goed gevulde macaroni en een beker pudding na. Aangezien het nog redelijk vroeg was, besloten we lekker rustig aan te doen, dus op ons gemak de afwas gedaan, een biertje gedronken waarna we met de lege blikjes koffie zetten en vervolgens de tassen ingepakt en ons klaargemaakt voor de laatste avond subkamp. Na wat discussie over doorsteek of harde weg vertrokken we, onderweg werden we vergezeld door Fikkie, een hondje dat gezellig met ons mee wandelde. Na zo'n 5 kilometer ►

► besloten we toch dat dit niet de bedoeling kon zijn en dat we geen zin hadden in hotdog die avond. Op z'n halsband vonden we een telefoonnummer, waarop we een auto aanhielden en vroegen of de bestuurder naar het nummer wilde bellen om te zeggen dat wij zijn hond hadden gevonden en dat hij hem bij ons op kon komen halen, nog snel een groepsfoto (met hond) gemaakt en niet veel later arriveerde het baasje, hond ingeladen en wij weer verder op pad. Na lang goed gelopen te hebben, helaas van de kaart geraakt en na bergje op, bergje af, doorsteek hier en doorsteek daar, toch maar een slaapplek uitgezocht. Zo'n 20 minuten later lagen we gezellig met z'n allen rond een kampvuurtje, wederom een geweldige avond.

Zaterdagochtend: Tent opruimen, ontbijt wegwerken en spulletjes pakken om te gaan kijken waar we nu werkelijk zitten. Na een half uurtje lopen kwamen we bij een huis waar mensen in de tuin aan het werken waren, daar gevraagd waar we ongeveer op onze kaart zaten, "even kijken ik denk hier, zo'n 5 centimeter van jullie kaart af." Mhh... dan moeten we daar ongeveer gisteren gelopen hebben en dan zou daar ongeveer het piketpaaltje moeten staan. Al snel besloten we om met drie personen zonder rugzak het paaltje te gaan zoeken, de rest zou wachten en lekker genieten van de zon. Zo gezegd zo gedaan. Na zo'n half uurtje lopen vonden we het piketpaaltje met daarin de coördinaten voor de volgende activiteit. Gelukkig moesten we de kant op waar de rest lag te wachten, vanaf daar was het nog een half uurtje lopen naar de activiteit mountainbike. Op het

moment dat we de staf zagen klopte er iets niet. Bij de staf stond wel een aanhanger maar niet die van ons, een leuk geintje van de staf ze hadden alle spullen van aanhanger gewisseld. Even omkleden en de fiets op, een mooie maar ook redelijk zware route de berg op en wat later al die meters weer naar beneden. Aangekomen op onze lunchplek, kwamen we op het goede idee friet en een snack te gaan halen in het nabijgelegen dorpje. Met een paar man op de fiets friet halen en de rest bouwde de aanhanger om tot een gezellig aangeklede tafel, 20 minuten later zaten we allen te smullen, heerlijk! Na het eten stond klimmen en abseilen op het programma. In groepjes mochten we de berg beklimmen en abseilen, de rest lag lekker te genieten van de zon. Toen iedereen de wand had getrotseerd, kregen we de keuze of we wilde lopen naar de kookplaats van die avond of nog een stuk wilde gaan fietsen. Het werd lopen, een gezellig stukje zonder backpack. Op het menu stond deze avond tomatensoep, worst, aardappelen, erwten, worteltjes en appelmoes, met voor de liefhebber pudding na. We besloten gepofte aardappels met zelfgemaakte kruidenboter van pistachenootjes te maken en lekker dat het was!!! Al met al was het 21.00 uur geworden en daarmee tijd om op weg te gaan naar het hoofd kampterein. Na een klein uurtje lopen... 'KOEK KOEK' waren we er. Eén groepje zat er al en het andere groepje kwam niet veel later. Voor de laatste keer onze zeiltjes gespannen en plaats genomen bij een heerlijk vuurtje. Na het uitdelen van de gouden zwerfkei, diverse speeches en een traktatie van de staf (een zwervertje borrel) werden de spannende avonturen

besproken. Dit waren zoveel avonturen dat opeens het bier op was. Dus allemaal maar gaan slapen om de volgende morgen weer "fit" wakker te worden. Tijd om te ontbijten, op te ruimen en een groepsfoto te maken waarna we vertrokken richting Budel-Schoot. De eigenaar van de friettent rook ons waarschijnlijk al van afstand aankomen want hij had het vet al warm, het geslaagde weekend werd dus gebruikelijk afgesloten met frietjes. Iedereen, met name de staf en groepje 1, hartstikke bedankt voor de geweldige dagen en hopelijk allemaal tot volgend jaar.

# ZWERF WEEKEND '2013



Heb jij, na het lezen van deze belevenissen en het kijken van de foto's op de site, nu ook zin gekregen om dit eens te ervaren? Het Zwerfweekend is in 2013 van 8 t/m 12 mei. **Meld je vanaf 1 oktober aan!**

# idee

nr. 3 \* september 2012

Idee is het vrijwilligersmagazine van Jong Nederland

*Idee verschijnt 4 maal per jaar*

#### Redactieadres

Landelijk Bureau Jong Nederland  
Vredeman de Vriesstraat 38a  
5041 GS Tilburg  
013 58 000 85  
idee@jongnederland.nl  
www.jongnederland.nl

#### Coverfoto

Zwerfweekend 2012

#### Eindredactie

Katrien Ammerlaan

#### Redactie Klepperr

Kim van Korven  
Mariëlle van Swam-Leemhuis  
Katrien Ammerlaan

#### Aan dit nummer werkten mee:

Sascha Wolkenfelt, Martijn van der Linden, Maurits Westerik, Petrie Knapen, Jaap Verhagen, Jong Nederland HDL

#### Vormgeving

Margo Vlamings, Arnhem  
(www.margovlamings.nl)

#### Druk

Pre-Vision

#### Abonnementen

€ 22,50 per jaar. Abonnementen gaan in principe in per 1 januari. Bij tussentijdse aanmelding worden reeds verschenen uitgaven van het jaar, mits voorradig, nagezonden. Abonnementen kunnen schriftelijk tot een maand voor het begin van het nieuwe jaar worden opgezegd.