

ZWERFWEEKEND 2013

Door: Angela van Loon (Jong Nederland Keldonk)

Jong Nederland Zwerfweekend... de naam zegt al genoeg, een weekend van zwerven en gezelligheid! Na heel wat jaren afwezig te zijn geweest, stonden zes leden van Jong Nederland Keldonk dit jaar bepakt en bezakt klaar om zich in een nieuw avontuur te storten. Wat moeten we toch allemaal meenemen, past het wel allemaal in onze rugzak?!

Dus vol goede moed vertrokken we woensdag richting Budel-Schoot. Daar hebben we kennis gemaakt met de groep en zijn we diezelfde avond gedropt in de Ardennen. Op de kaart stonden de coördinaten van het punt waar we stonden en waar we naar toe moesten lopen. Gelukkig hadden we een aantal ervaren zwervers in ons midden die ons foutloos naar het piketpaaltje brachten! Na een aantal stevige klimmen en voor de eerste keer zelf een tent te hebben gebouwd, was een lekker pilsje dus ook zeer zeker verdiend.

Na een redelijke nacht (oh wat had een ik een koude voeten!) te hebben gehad, en na een lekker gebakken eitje van Bram, konden we beginnen aan onze eerste tocht. Het weer was super dus het weekend kon niet beter beginnen!

Berg op, berg af, door de bosjes, we werden er steeds beter in! Na een flinke wandeling te hebben gehad kwamen we aan bij een terrasje aan de rivier, dat werd dus vlotten.

Na veel technisch inzicht en met veel ervaren pioniers kon het vlot te water gelaten worden. Hij dreef prachtig, dus het eerste uurtje hebben we van het schitterende weer kunnen genieten. Helaas bleken de banden toch niet bestand te zijn geweest tegen de tegenkomende scherpe stenen op de bodem. Dus de ene na de andere band klapte kapot en al snel promoveerde onze boot tot onderzeeër, maar let op: inclusief dakterras! (wat een luxe...). Na deze verfrissende cruise, heerlijke maaltijd en onze tassen bijgevuld te hebben om de nacht te overleven, konden we weer richting het subkamp.

Na de kaart bestudeerd te hebben, besloten we een doorsteek te maken. Helaas pakte het deze keer niet zo lekker uit waardoor we een steengroeve moesten omzeilen met hier en daar kans op explosiegevaar... (tja... je maakt het allemaal mee tijdens zo'n weekend). Na ongeveer de hele steengroeve bestudeerd te hebben, kwamen we om 1.00 uur eindelijk aan op onze slaapplek. Gelukkig was Wouter in ons midden en konden we nog smullen van Wouters geflambeerde, overheerlijke hamburgers en een lekker pilsje.

's Ochtends wakker geworden met een prachtig uitzicht (er waren niet veel bomen dus een tent bouwen werd ietwat lastig). En natuurlijk, de ochtend begon weer met een eitje... dit keer in de vorm van een wentelteefje. Onze tocht werd vervolgd door de mooie omgeving van de Ardennen. Met ons kompas, de aanwijzingen en foto's op de routebeschrijving gingen we op zoek naar de volgende

activiteit. Pff... wat was de tocht lang (en zeker toen ik halverwege al dacht dat we er al bijna waren!)! Uiteindelijk kwamen we aan in Tilff bij de Sainte Anne grot. Met acht man van onze groep klauterden we de grot door, de drie achterblijvende mannen gingen alvast lekker voor ons koken!

Na het koken kregen we weer de volgende coördinaten van het volgende subkamp. Dit keer had ik het punt op de kaart gezet en de mannen waren zeer gelovig door mij niet te controleren (later bleek wat hiervan het resultaat was!). Dit keer werd het een wandeling over de weg, want een doorsteek maken en uiteindelijk om moeten lopen, hadden we vandaag echt geen zin in!

Dus in een flinke pas zijn we naar het volgende punt gelopen (4 km stijgend omhoog, in nog geen uur!). Wat waren we trots op onszelf. Helaas had ik dus een klein foutje gemaakt in het coördinatiepunt en waren we te ver gelopen! Dus weer terug en wederom ons tentje opgezet, kampvuurtje gemaakt en weer kunnen genieten van een lekker hamburgertje, dit keer van onze Ad!

De derde ochtend wakker geworden zonder het koud te hebben gehad (zou het er misschien aan liggen dat ik tussen twee mannen wakker werd?)! Dit keer zonder een gebakken eitje vertrokken. Het weer begon goed, maar rond de middag begon het helaas toch te regenen. Na twee keer verkeerd te zijn gelopen en het toch wel heel erg hard begon te regenen, hebben we een schuilplaats gezocht. Dit werd een heel mooi afdakje in de buurt van een paar huizen.

idee

nr. 3 * september 2013

Idee is het vrijwilligersmagazine van Jong Nederland

Idee verschijnt 4 maal per jaar

Redactieadres

Landelijk Bureau Jong Nederland
Vredeman de Vriesstraat 38a
5041 GS Tilburg
013 58 000 85
idee@jongnederland.nl
www.jongnederland.nl

Coverfoto

Zwerfweekend

Eindredactie

Katrien Ammerlaan

Redactie Klepperr

Kim van Korven
Marjo Jaspers
Mariëlle van Swam-Leemhuis
Katrien Ammerlaan

Aan dit nummer werkten mee:

Sascha Wolkenfelt, Martijn van der Linden, Angela van Loon, Oene Akkerman, Bart Donders

Vormgeving

www.margovlamings.nl

Druk

Pre-Vision

Abonnementen

€ 22,50 per jaar. Abonnementen gaan in principe in per 1 januari. Bij tussentijdse aanmelding worden reeds verschenen uitgaven van het jaar, mits voorradig, nagezonden. Abonnementen kunnen schriftelijk tot een maand voor het begin van het nieuwe jaar worden opgezegd.

De Franse taal was niet heel erg goed binnen onze groep, dus wat het bordje met 'Privé' betekende, was ons een raadsel. Dus lekker gesetteld, eitje bakken, kampvuurtje stoken en ondertussen het water bijvullen bij de burens. Na zo'n 1,5 uur waren de kleren droog en de laatste eitjes bijna gekookt. Maar plots werden we opgeschrikt door een in het Frans schreeuwende man met een Duitse herder die laaiend naar het bordje 'Privé' stond te wijzen! Vijf passen verder zag onze buurman ons lekker warme kampvuurtje, helaas schoot ook dit bij hem in het verkeerde keelgat en we begonnen in de gaten te krijgen dat we zo snel mogelijk moesten vertrekken. Snel onze spullen gepakt en weer verder getrokken. Eerst nog wat regen maar de rest van de middag lekker in het zonnetje gewandeld.

Om 15.30 uur kwamen we bij staf aan en stond klimmen op het programma. Helaas was de bergwand spekglad door de regen en ging deze activiteit aan ons helaas voorbij. Dus snel doorgewandeld

om de trein in Esneux te halen om vervolgens in Rivage uit te stappen en onze tocht weer te vervolgen. Bijna aangekomen bij de kookplek kwamen we toch nog een obstakel tegen, een 8 meter brede rivier. Gelukkig stond de staf daar met een kabelbaan om droog de overkant te halen.

Tijdens het koken en eten nog snel een creatieve tent moeten bouwen, omdat Jan in een goeie bui was.

De laatste tocht stond alweer op de planning, de tocht naar het HK. Dit was een erg gezellige terugtocht en de sfeer zat er dus al goed in toen we arriveerden op het HK. Snel de tent op gezet (hadden we dit achteraf maar beter gedaan!). Daar meteen aangeschoven bij het kampvuur onder het genot van een lekker juupke. Iedereen kwam daar terug dus het was volop bijbuurten over alle gebeurtenissen en ervaringen van de afgelopen dagen. 's Nachts begon het te regenen dus toen het bier bijna op was, was het tijd om lekker naar bed te gaan. Helaas was mijn plek al half ingenomen

door mijn groepsleden, dus me er toch maar tussenin gewurmd. Jammer genoeg stortregende het 's nachts en mijn slaapplek ontwikkelde zich tot een stromend riviertje (had ik die tent maar wat beter opgezet!).

's Ochtends toch met frisse moed opgestaan en samen hebben we de spullen opgeruimd en lekker ontbeten. Nog even een groepsfoto en Zwerfweekend 2013 zat er al weer op!

Het was een super geweldig weekend, had het niet willen missen! Weer een écht Jong Nederland-weekend met veel activiteit en gezelligheid! Ik wil Groep 3 bedanken: Ad, Bram, Dennis, Jaap, Joris, Krijn, Mandy, Paul, Pien en Stef! Zonder jullie was het niet zo gezellig geweest! En ik hoop dat ik vele van jullie weer terug zie op de reünie of volgende jaar op Zwerfweekend 2014!

Heb jij na het lezen van deze ervaring, nu ook zin gekregen om eens deel te nemen? **Het Zwerfweekend is in 2014 van 28 mei t/m 1 juni.** Meld je vanaf 1 oktober aan!

