



# JE AFDELING BELICHT

# GASTEL

Door onze reporter: Martijn van der Linden



## idee

nr. 1 \* maart 2011

### Colofon

Idee is het vrijwilligersmagazine van Jong Nederland

### Redactieadres

Landelijk Bureau Jong Nederland  
Vredeman de Vriesstraat 38a  
5041 GS Tilburg  
013 58 000 85  
idee@jongnederland.nl  
www.jongnederland.nl

### Eindredactie

Katrien Ammerlaan

### Redactie Klepperr

Kim van Korven  
Mariëlle van Swam-Leemhuis  
Rik Vugts  
Katrien Ammerlaan

### Aan dit nummer werkten mee:

Sascha Wolkenfelt, de werkgroep Protocol  
Preventie Ongewenste Intimiteiten, de werkgroep  
WEB, Martijn van der Linden, Carel Badart,  
Marleen van den Hout, Vincent Raadschelders,  
Jolanda Kromwijk, Wouter Vissers.

### Vormgeving

Margo Vlamings, Arnhem

### Druk

Ars Grafisch, Roermond

### Abonnementen

€ 22,50 per jaar. Abonnementen gaan in principe  
in per 1 januari. Bij tussentijdse aanmelding wor-  
den reeds verschenen uitgaven van het jaar, mits  
voorradij, nagezonden. Abonnementen kunnen  
schriftelijk tot een maand voor het begin van het  
nieuwe jaar worden opgezegd.

Idee verschijnt 4 maal per jaar

## “Boem”

**Met fiets en al flikker ik op de grond. Niet gek met al die sneeuw die de afgelopen winter een blok aan ons been werd. “Misschien kan ik beter te voet gaan?!?!” mompel ik in mezelf. Helaas kwam ik hierdoor ‘ietsjes’ later dan gepland aan bij het clubgebouw van Jong Nederland Jeugdclub Gastel ...**

Gelukkig waren voorzitter en tevens penningmeester, Jo van Meijl en secretaris Mariëlle van Mierlo wél op tijd! Ze hadden de thee al gezet en de koekjes stonden ook al klaar. Ik haal m'n kladblok (die lekker nat was geworden door de sneeuw) en m'n pen boven tafel: “Tijd om te beginnen!”





**ZOALS GEWOONLIJK...** Ik start normaal met een rondleiding door het clubgebouw. Helaas beschikt Jeugdclub Gastel niet over een eigen accommodatie, maar ze huren een gemeenschaps-huis: 'de Schaapskooi'. Een nadeel hiervan is dat ze na elke groepsavond alles moeten opruimen en verbergen achter de kastdeuren, maar er is gelukkig wel een gróót voordeel, en dat is dat ze geen kopzorgen hebben over de onderhoud van een eigen gebouw. Op een of andere manier kan ik m'n nieuwsgierigheid niet bedwingen en vraag ik toch om een korte rondleiding... Ik volg Jo en Mariëlle die als een intercity door de Schaapskooi heen hollen. De Schaapskooi bestaat uit twee gedeeltes: een groot en een klein deel. (die samen één geheel kunnen vormen). Beide gedeeltes beschikken over een eigen zaal, keuken, ingang, toilet en berging: het ziet er allemaal keurig uit! Bij een rij kasten in de berging van het grote gedeelte wordt er halt gehouden: "Deze kasten zijn wel van ons!" De deuren van de drie kasten worden geopend en ik

kan vlug besluiten: als je door de rotzooi heen kan kijken, zie je dat er genoeg materiaal ligt om een avondje te vullen!

**'T BEGIN** Woensdag 29 maart 1989 een historische dag in de 'Gastelse geschiedenisboeken'. Comité Gastel, een stichting die verschillende activiteiten organiseerde voor het dorp, vond het indertijd van belang dat er méér aandacht moest besteed worden aan de jeugd op het gebied van *sport, spel en creativiteit*. Niet veel later werd 'Stichting Jeugdclub Gastel' in het leven geroepen. Er werd gestart met twee groepen en de eerste clubavond op woensdag 19 april 1989 was een feit. Na een korte periode van zelfstandigheid zijn ze in 1992 aangesloten bij Jong Nederland...

**DE JEUGDCLUB** Het is een begrip in de Gastelse samenleving. Ze hoeven niet aan ledenwerving te doen, want door de dorpse 'ons-kent-ons'-situatie is het ledenaantal momenteel behoorlijk hoog: 72 leden! Vroeger deden ze dit wel aan

het begin van het seizoen bij de kleuterklas van de basisschool. Zij werden toen uitgenodigd om een keertje naar een groepsavond te komen.

Met het leidingaantal van nu valt te overleven. Ze beschikken over 19 leiders, waarvan een aantal enkel voor de ondersteunende taken. Het grootste aantal zijn jongeren (16 à 18 jaar), die het over een paar jaar van de 'oudere' (hoewel ik een gemiddelde van 30 jaar niet oud noem, maar zij hebben al dik 15 jaar prachtwerk verzet) moeten gaan overnemen. Zij helpen hun hier natuurlijk enorm bij. De leidinggroep is een zeer hechte groep. Er is wel een grote verdeling tussen de 'jonkies' en de 'oudjes', maar er is een goede klik en het vult elkaar goed aan. "Buiten de club is het ook gescheiden, maar zodra de handjes uit de mouwen moeten worden gestoken zijn we er wel, want iedereen helpt elkaar! Dat is nou typisch Gastel!" oppert Jo. Voor de rest staan bestuur en leiding op één lijn. Er zijn bijvoorbeeld geen aparte bestuursvergaderingen, maar gewoon ▶

► alles samen. De meeste leiding bij Jeugdclub Gastel komt voort vanuit de senioren groep. Zo is bijvoorbeeld de jongere leiding van nu allemaal blijven plakken na hun 'tien-jaar-lange-kind-carrière' bij de club. Enkelen zijn afgevallen, maar degenen die overgebleven zijn, zijn enthousiast en willen ook iets van de club maken.

**ACTIVITEITEN** Jaarlijks organiseert afdeling Gastel de plaatselijke wandelvierdaagse. Groot en klein, dik en dun, leden en niet-leden, iedereen mag meedoen! Het zorgt voor een goede promotie in het dorp. Hoewel de club nu 22 jaar bestaat, organiseren ze toch dit jaar de 25e wandelvierdaagse (feestje dus?!?!). Een andere promotende activiteit is het Mini-Boerenbal met carnaval. Twee leden worden dan omgetoverd tot Mini-Boerenbruidspaar en samen met de plaatselijke

carnavalsvereniging, ouders en overige dorpsgenoten wordt er een gezellig feestje gebouwd.

Elk jaar met Hemelvaart verkeert Gastel in een grote rust, want 'de Jeugdclub' is dan vijf dagen op kamp. Om precies te zijn: de bovenbouw vijf dagen en de onderbouw twee van die vijf dagen. "Het is vermoeiend, maar wel érg leuk. Vooral omdat je dan dingen kan doen die je normaal niet kan doen, zoals survivals en een thema-avond. Ook de band met de kinderen en het gevoel dat je ze een leuke tijd bezorgt zijn super!"

Daarnaast zijn er de speldagen van het district JNGB en de jaarlijkse flessenactie.

"Vroeger hebben we nog spetterende tijden beleefd op de zwemfestijnen, maar die zijn er helaas niet meer voor ons" treurt Mariëlle met een blik alsof ze zo het water in kan springen.

**TOEKOMST...** Qua kinderen zal het even afwachten worden, maar Mariëlle ziet hier geen problemen in. Verder hopen ze dat de jongere leidinggroep met veel enthousiasme het stokje overneemt en dat er nog nieuwe leiding bijkomt, want zij zijn dé toekomst voor de club!

**TOT SLOT** Jong Nederland Jeugdclub Gastel bedankt voor jullie gastvrijheid en heel veel succes met de leidingwissel!

Bij het verlaten van de Schaapskooi vraagt Jo me nog vlug of ik even een oproep wil doen dat het jammer is dat het Zwerfweekend altijd samen valt met hun kamp, want als het Zwerfweekend óóit eens op een andere datum zou zijn, zal Jo gegarandeerd de eerste zijn die zich inschrijft!!!

