



JE AFDELING BELICHT

Jong Nederland

ENTER



Door: Martijn van der Linden



Zucht... Het is 4/11/2012 - 5.30 uur. Zojuist heeft een vrolijke, irritante ringtone mij op deze vroege zondagochtend uit mijn bed gerammeld. Het is vlugvlug omkleden, tanden poetsen en een boterham naar binnenwerken, want over pakweg vier uur word ik al verwacht in Saasveld voor de jaarlijkse Afdelingsraad. EN... als we daar dan toch zijn, maak ik meteen van de gelegenheid gebruik om een Twentse afdeling te belichten. Maak kennis met: Jong Nederland Enter!

Toen ik bijna een jaar geleden te horen kreeg dat mijn volgende 'Je Afdeling Belicht'-bezoek in het Overijsselse Enter zou zijn, dacht ik direct aan dat flauwe raadseltje: "Weet jij waar Enter ligt???. Ja, onder back-space!!!"

9.30 uur. Wie had dat gedacht, dat ik binnen een jaar alweer terug zou keren naar de blokhut van Jong Nederland Saasveld (lees Idee juni 2012). Al vlug maak ik daar kennis met Frank Braamhaar, oud-voorzitter van Jong Nederland Enter. Kijk, ik heb mijn chauffeur al gevonden. Na de Afdelingsraad stap ik bij Frank in de auto en rijden we richting Enter. En als je dan zo in die auto zit en naar buiten kijkt, dan besef je weer hoe mooi Nederland is. Vaak wordt aan mij gevraagd: "Martijn, steeds weer naar dat zelfde Jong Nederland-praatje luisteren is toch vreselijk saai?" NEE, integendeel! We heten dan wel allemaal Jong Nederland, maar toch heeft elke club haar eigen verhaal, visie en ideeën; en dát inspireert steeds weer om op pad te gaan.

'T BOAK'NHOES

Ruim een half uur later arriveren we op



de Rondweg, waar afdeling Enter bivakkeert in blokhut 't Boak'noes. Frank opent de deur en brengt met het licht wat leven in de brouwerij. Brrrrr, wat is het koud, maar ook daar wordt vlug verandering in gebracht....

En daarna voel je hem waarschijnlijk al aankomen: ik wil eerst een rondje doen door de blokhut! Ik volg Frank die me alle hoeken laat zien. We starten in de leidingkamer, waar ik eerst met bewonderende ogen kijk naar de "Wall of Fame of Leiding"; op een wand hangen allemaal verschillende fotolijstjes met daarin een ludieke foto van een leider. Uren kijkplezier gegarandeerd!

We gaan verder. In de gang toont Frank me de pas verbouwde toiletten, via de grote zaal komen we terecht in de keu-

ken die ondertussen ook aan vervanging toe is... Alvorens ik dat kan opmerken hoor ik: "De keuken is ons volgende project!"

De tocht gaat voort. Ik kom terecht in de volgende grote ruimte: de knutselzaal. Vervolgens komen we weer terecht in de gang en is ons rondje compleet. We sjouwen nog even naar buiten om het grote grasveld te bezichtigen en Frank laat ook nog even trots hun materialenhok zien.

14.00 uur. Pascal Stamsnijder, de nieuwe voorzitter, komt binnenvallen. Zo, oud en nieuw bij elkaar: de perfecte combi!

VIVA LA SCOUT!

Ok, next question! De voorspelbare geschiedenisvraag. Afdeling Enter is opgericht rond 1966 als scoutinggroep. In 1999 zijn ze omgeschakeld naar Jong

Nederland. Alvorens de overstap gingen ze eerst een kijkje nemen in Saasveld. "Eerst dachten we: wat een zootje dat kamp, maar al vlug daarna: wat fijn! Jong Nederland klinkt nieuwer, chiquer, luxer en je hebt niet die oude stempel." Ondanks dat ze nu dus een Jong Nederlandafdeling zijn, zit het scoutingge- ▶



► beuren er bij hen nog wel flink in, zoals pionieren en dergelijke. Ze gaan ook geregeld op kamp. "Dat is ook ons ding", geven de heren aan, "kampen organiseren en dan heel veel dingen primitief doen."

Momenteel heeft afdeling Enter ongeveer 100 leden geleid door zo'n 28 kaderleden.

WERVEN!

Half oktober hadden ze een dag waarbij de leerlingen van de twee katholieke scholen in het dorp een kijkje kwamen nemen. Veel kinderen uit het dorp wisten niet eens wat Jong Nederland inhoudt. Een erg leuk initiatief dus om de Enterse jeugd te laten voelen wie en wat Jong Nederland is. Tijdens die dag hadden ze activiteiten zoals tafelvuren sjourren, knutselen, stormbaan, kabelbaan, katapult schieten, enzovoort! "Plots merken we dat het inschrijvingsaantal stijgt. Dus dat zit goed!"

Zoals ik een paar regels terug al zei, organiseert afdeling Enter ook geregeld kampen. Half december hebben ze nog een tweedaagse vriendjeskamp voor de Maxioren. Alle leden mogen dan een vriendje of vriendinnetje meenemen.

ACTIVITEITEN

Bij het schrijven van dit stuk zitten we aan de vooravond van onze kindervriend uit Spanje. Jong Nederland Enter organiseert jaarlijks de intocht van Sint-

Nicolaas. Ze doen dit samen met de plaatselijke winkeliers en met Jong Nederland Saasveld. Wanneer de ene week de intocht in Enter is, dan levert Enter de sinterklaas, Saasveld de pieten. De week daarop is het andersom. Het voor-wat-hoort-wat-principe!

Verderop in december staat er altijd een kerstmiddag voor de Junioren en Senioren op het programma. Dit jaar wordt de blokhut helemaal omgetoverd tot een casino... Iedereen moet dus zijn/haar beste pak uit de kast halen!

Een activiteit waar ik persoonlijk wel naar opkeek is het jaarlijkse paasfestijn van de afdeling. Tijdens die dag wordt er met de kinderen alles gedaan wat je ook maar met eieren kunt doen: eiervoetbal, eiervolley, eierwerpen, eiergevecht, eieren beschilderen, eieren bakken.... En zo kan ik nog wel even verder gaan. "Mét een bar om geld te verdienen!" vult Pascal aan.

Vaste deelnemer zijn de Enternaren bij de toernooien: juniorentoernooi, seniorentoernooi, Twente toernooi.... In 2011 organiseerden ze zelf nog het landelijk seniorentoernooi.

Een totaal ander activiteit zijn de Sint-Jansdagen. Dit is nog iets wat is overgebleven van de scoutingtijd. Op een zondagochtend komen er dan allemaal jeugdleiders uit de regio bij elkaar om programma's en spelideeën met elkaar uit te wisselen.

Owja, en als laatste al die kampen na-

tuurlijk nog: zomerkamp, weekendkampen, hikeweekend, vriendjeskamp... De meeste kampen zijn allemaal à la scout. Heel primitief... Ofja, ze hebben wel een toiletwagen en stromend water.

WEBSITE

Een trots van Jong Nederland Enter is haar vernieuwde website: www.jong-nederlandenter.nl. "Steven houdt die altijd netjes bij!" roept Pascal. "Steven studeert in Amsterdam. Elke woensdagavond komt hij terug naar Enter om zijn groep te draaien." Wouw, geweldig zo'n diehard Jong Nederlander!

TOEKOMST

Evenals de geschiedenisvraag is de toekomstvraag ook enorm moeilijk. De heren hebben er totaal geen zicht op, maar Pascal verkondigt de wijze woorden: "Als je je best blijft doen, en je gaat ervoor. Dan komt het helemaal goed!"

TEN SLOTTE

Na die lastige vraag zet Frank het kachel-tje weer uit, hij sluit de deuren weer veilig af en zet de grijze container nog vlug even aan straat (ja, ook dat hoort er bij). Frank zet mij weer netjes af bij de station. En dan rest mij nog maar één ding: Jong Nederland Enter, hartelijk bedankt voor jullie gastvrijheid. Ik vind het altijd weer enorm fijn en gezellig om een daguitstap te maken naar Twente.



Vind je dat de tijd is aangebroken dat jouw afdeling eens grondig 'belicht' moet worden? Wil je je diepste Jong Nederland-verhalen kwijt? Je ervaringen delen met anderen? Of gewoonweg een gezellige Jong Nederland-klets? Stuur dan een mailtje naar idee@jongnederland.nl en wie weet zit ik over een paar maanden bij jullie aan tafel.