

JE AFDELING BELICHT



JONG NEDERLAND DE FAKKEL, EINDHOVEN



Oja, ook dat nog. Voor de volgende afdeling moet ik wel tien hele minuten fietsen, ongeveer. Het is namelijk mijn eigen afdeling die dit jaar 60 jaar bestaat. Er gebeurt dus genoeg en er staat nog meer op het programma waar ik nog niks over kan vertellen... want ik ben geen verrader.

Door: Marco Kooij



DE BLOKHUT

Eigenlijk is het meer een wijkgebouw. Jong Nederland is de hoofdhuurder. We hebben vijf ruimtes (sport, handenarbeid, 16+ en een kleine zaal die bij de grote zaal getrokken kan worden) die we met onze groepen gebruiken. Verder hebben we twee normale toiletgroepen en een invalide toilet annex douche beschikbaar. Verder natuurlijk wat kantoor en magazijnruimte want sommige spullen wil je niet in een container buiten hebben liggen. Op het achter terrein staan 2 containers die als extra opslag dienst doen. De rest van het terrein is bijna helemaal betegeld en er staan 2 baskets op. De mobiele vuurplaats en picknicktafels maken de bekleding van het terrein af.

Verder hebben we een uitgebreid sportpark in de buurt en een park waar we spelletjes kunnen spelen en een hele wijk voor speurtochten en dergelijke. Eigenlijk is de wijk voor ons wat een bos voor andere Jong Nederland afdelingen is.

GESCHIEDENIS

Op 26 januari 1956 werd de voorloper van onze afdeling opgericht als zijnde St Paulus gilde en werd gebruik gemaakt van de zolder van het Patronaat. Begin jaren '70 werd er vanuit diverse landelijke organisaties toenadering gezocht wat uiteindelijk resulteerde in een fusie tussen het Paulusgilde, het Katholieke meisjes gilde en de landelijke organisatie van Jong Nederland.

Na wat omzwervingen en tegenslagen lukt het om in 1995 een nieuwe pand in gebruik te nemen namelijk het huidige Dr. Ir. F.J. Philipshuis en wordt geopend door niemand minder dan de op dat moment 90-jarige Meneer Frits Philips.

DE CLUB

Momenteel zit het aantal leden rond de 115 en het aantal groep draaiende stafleden op 38. Daaromheen hebben we verschillende commissies en groepen die zorgen voor onderhoud of het organiseren van extra activiteiten die de hele vereniging aan gaan zoals carnaval, Halloween etc. Zeker nu we 60 jaar bestaan heeft deze groep het erg druk... gelukkig .

Nieuwe stafleden komen voornamelijk voort uit de oudste groepen. Vaak is er een periode waarin ze zowel lid als staf lid zijn en worden ze ook zoveel mogelijk betrokken bij overige activiteiten om mee te krijgen wat het is om staf lid te zijn. We draaien van dinsdag tot en met zaterdag onze groepen. Wie wanneer draait, staat op de website www.jndefakkel.nl onder "Leeftijdsgroepen".

ACTIVITEITEN/ACTIES

In januari hebben we een galabal gehad. Exclusief voor leden, oud-leden, stafleden, oud stafleden, ouders, aanhang en andere genodigden. Een hele gezellige avond. Afgelopen carnaval hebben we voor de

eerste keer een optocht door de wijk gedaan. Een thema was er niet echt, maar een avondoptocht vraagt om lichtjes en fakkels enz. We zijn met allerhande voertuigen door de straten van de wijk gegaan om de creaties te showen. Twee maal per jaar hebben we een vlooiemarkt waarbij we drie dagen van tevoren beginnen met klaarzetten en uitzoeken van de gebrachte en opgehaalde spullen.

Dit jaar doen we in het voorjaar een algemeen weekend waarbij alle groepen tegelijk op weekend gaan. Natuurlijk hangt er ook dan een jubileumthema aan dat weekend, maar dat gaan we niet verraden natuurlijk. Het zomerkamp wordt ook speciaal. We gaan verder weg dan gebruikelijk, we gaan met de bus (da's ongebruikelijk) en we gaan één week weg. Das lang genoeg.

In het najaar hebben we nog een open dag en een activiteit die nog ingericht moet worden. Als laatste vieren we Halloween waarbij we ofwel onze "blokhut" omtoveren tot speciale enge plaats of een bos uitzoeken voor een spannend spel.

Verder zijn er voor de groepen nog diverse districtsactiviteiten waar we aan deelnemen.

TOEKOMST

Zoals ik het zie denk ik dat we er over tien jaar nog steeds zullen zijn met een ledenaantal vergelijkbaar met wat er nu is. We krijgen goede aanwas in de jongste groepen waardoor ook de toekomst redelijk verzekerd is. De Fakkels moet per slot van rekening blijven branden, toch?

TOT SLOT

Momenteel hebben we doordeweeks verschillende verenigingen die gebruik maken van ruimtes zoals bijvoorbeeld een koor en een dansschool voor mensen met een beperking. In het weekend is er vaak nog wel plek in de agenda om een ruimte te huren. Neem gerust contact op.

