



**JE AFDELING BELICHT**



Jong Nederland  
**HEUSDEN**



*Iedere twee jaar is het weer spannend afwachten of er een afdeling is die de organisatie van Kaderschouw in handen wil nemen. Begin november werd het heuglijke bericht bekend gemaakt: Kaderschouw 2014 gaat door! Waar? Bij onze Jong Nederlandvrienden in Heusden, bij Asten. Reden genoeg om mijn kladblok en pen weer boven te toveren en af te reizen naar de afdeling waar wij over een paar maanden te gast zijn.*

Door: Martijn van der Linden



**I**k wist wel waar Heusden ongeveer ligt, maar de precieze weg ernaartoe kende ik niet. Ik besloot daarom te vertrouwen op mijn navigatiesysteem voor de 'kortste weg'. Deze stuurde me echter door landweggetjes en bospaden, ondertussen was in geen stad of land een richtingaanwijzer of klein bordje met 'Heusden' te bekennen en het kwam er een beetje op neer dat ik 'lichtjes' verdwaald was... Ik had dus maar beter mijn gezonde boerenverstand gebruikt!

Met een grote omweg kwam ik uiteindelijk aan bij het clubgebouw aan het Vostermansplein. Een groepje bestuursleden en Kaderschouworganisatoren zat al klaar om mij te woord te staan. Oké... Koen, Ruud, Niels, Erik, Gijs en Piet, laten we er maar meteen invliegen!

**DE CLUB**

Altijd weer leuk om te weten is de status van een vereniging, dus heel standaard stel ik de altijd-weer-terugkomende openvingsvraag: "Hoeveel leden en leiding hebben jullie?" De heren gokken een paar aantallen, maar gelukkig heeft Secretaris Piet een map met ledenlijsten voor zijn neus liggen om het te controleren: 87 jeugdleden en 29 leiding. Afdeling Heusden heeft geen Minioren.

Wel hebben ze twee Maxiorengroepen, een Juniorengroep en vijf Seniorengroepen. Dat laatste is best wel uniek, want van die vijf is er één met 16+'ers en één met 19+'ers. Wilden zij geen leiding worden? De heren lachen: "jawel, de meesten in die groepen zijn leiding, maar wij vinden het ook nog gezellig om wekelijks met z'n allen bij elkaar te zitten." Tussen de leiding onderling klikt het dan ook heel goed. Het is een leuk en gezellig gezelschap met hart voor elkaar en voor Jong Nederland.

**KLASSIEKER**

Nog zo'n klassieker is de geschiedenisvraag, altijd weer vervelend om die te moeten beantwoorden. Gelukkig kon Koen al vlug vertellen dat het ooit begon met een meisjesgilde en dat zij in 1957 fuseerden met het jongensgilde. Later zijn ze aangesloten bij de landelijke organisatie en hebben ze de naam 'Jong Nederland Heusden' aangenomen. En wanneer is 'ooit' dan precies? De heren beginnen te denken... "Uhm, een paar jaar geleden hadden we ons 60-jarig jubileum." Er moet even gezocht worden of er ergens in de blokhut misschien een schilderij hangt met de precieze datum. Na wat zoekwerk van Niels zijn ze eruit: in 2008 bestond afdeling Heusden 60

jaar. Een kleine rekensommetje zegt ons dan dat Jong Nederland Heusden (de meisjesgilde eigenlijk) dus in 1948 is opgericht.

Next question: de activiteiten... Ruud staat weer op om een lijstje van het prik-bord af te halen. Handig!

**ACTIVITEITEN & ACTIES**

Aan het begin van ieder seizoen organiseert Jong Nederland Heusden een open huis. De groepen worden dan bekend gemaakt, nieuwe leden kunnen zich inschrijven en de grote hoop met gevonden voorwerpen van het zomerkamp ligt uitgestald.

Met Sint-Maarten houden ze een speltocht of vossenjacht met aansluitend een groot kampvuur met chocolademelk en een broodje knakworst. "Dit jaar voor het eerst voor heel Heusden", vult een van de heren aan. "En dat was goed bevalen."

Rond Kerst is er voor de groepen, met leden vanaf de brugklas, een filmmarathon. De leden komen dan naar het clubgebouw waar ze 24 uur lang films gaan kijken. Alle ramen worden afgeplakt; telefoons en horloges worden ingeleverd en vervolgens wordt het hele normale ritme flink door elkaar geschud. Dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld om 21.00 uur 's avonds gaan ontbijten, 5.00 uur 's nachts het avondeten hebben, een vieruurtje hebben om 9.00 uur en noem maar op. Voor de groepen waarvan de leden nog op de basisschool zitten, is er het carnavalsbal met allerlei leuke spelletjes en natuurlijk carnavalsmuziek om lekker op los te gaan.

In het voorjaar gaat iedere groep nog een weekendje weg. Dit varieert van dichtbij in een blokhut tot ver weg. "Amsterdam, Lelystad... Waar zijn we nog geweest?" vraagt eentje aan de rest. Ook is er nog het leidingweekend. Drie leiders zetten dan een weekendje in elkaar op de locatie waar ze dat jaar ook op kamp gaan.

De eerste week van de schoolvakantie is uiteindelijk het voor velen lang-naar-uitgekeken KAMP!

En Erik vervolledigt nog even: "En we organiseren nog een pionieractiviteit. Leden die willen, krijgen tijdens deze dag ►



► de kans om te leren pionieren." Om geld in het laatje te krijgen, is er nog de jaarlijkse rommelmarkt aan het begin van het seizoen, de oliebollenactie met oudjaar en de flessenactie. "Die doen we altijd na de kermis", vertelt Gijs, "dan hebben de mensen meestal veel leeggoed in huis."

## KADERSCHOUW 2014

24, 25 en 26 oktober is het weer zover: Kaderschouw! Voor de lezers die niet weten wat dit is: Kaderschouw is een tweemaaljaarlijks ontmoetingsweekend voor alle kaderleden, ofwel vrijwilligers, van alle plaatselijke Jong Nederlandafdelingen in Nederland. Het evenement is diep geworteld in de rijke historie van onze organisatie en is vanuit oudsher opgezet als feestelijke opening van het jeugdwerkseizoen, bedoeld om 'dank je wel' te zeggen tegen de talloze groep vrijwilligers. Het programma bestaat traditiegetrouw uit een mengelmoes van actie, creativiteit en volop feesten!

Voor degenen die Kaderschouw al wel langer kennen, hebben gemerkt dat deze happening dit jaar niet twee dagen, maar drie dagen duurt. De reden hiervoor is dat de organisatoren vinden dat je 's avonds vaak pas mensen leert kennen. Je hebt dan een gezellige avond, maar de volgende dag ben je weg en zie je ze niet meer... Dat is dan jammer!

Het begint dit jaar dus allemaal niet op zaterdagmorgen, maar op vrijdagavond al. 's Middags gaat de camping al wel open, dus vanaf dan mag iedereen zijn tent al komen opzetten. 's Avonds begint het pas echt. De lokale coverband Second One zal dan zorgen voor de eerste gezelligheid.

Zaterdagochtend zal er een facultatief programma zijn. "Wie nog een kater heeft, mag lekker uitslapen. Wie al vroeg uit te veren is, hoeft zich niet te vervelen." 's Middags is er wel een programma voorzien waarbij iedereen verplicht moet meedoen. De afdelingen zullen dan tegen elkaar gaan strijden. Wat er 's avonds te wachten staat, houdt de organisatie liever nog even geheim.

Zondagochtend is dan wel weer zoals vanouds, heel erg kort door de bocht gezegd: "uitslapen, ontbijten en dan oprot-

ten en wegwezen!" "We hebben ook als idee om vrijdagavond al beetje te beginnen met het programma van de volgende dag, een soort captainspel, zodat de sportieve strijd er dan al inzit", vult Koen aan.

Binnenkort gaan alle inschrijfformulieren de deur uit. De heren leggen nog even de nadruk dat ook alle 16- en 17-jarige, ondanks de nieuwe wetgevingen, van harte welkom zijn.

En waar vindt Kaderschouw plaats? "Op de hoek van de Koekoeklaan en Kievitslaan in Heusden", antwoord Piet. "Het terrein moet nog voorbereid worden... Nu staat er nog tarwe op." En mocht je een navigatie hebben die ook in de war is, de rode bordjes met 'Jong Nederland Heusden' wijzen je de weg.

En heel belangrijk: like de Facebookpagina 'Kaderschouw 2014' om op de hoogte te blijven van alle informatie en het laatste nieuws. En wat als je geen Facebook hebt? De heren kijken elkaar even aan... Dan kijk je bij een vriend of je surft naar de website van het landelijk: [www.jongnederland.nl](http://www.jongnederland.nl).

## RONDJE CLUBHUIS

Tot slot wil ik ook nog een rondleiding hebben door de blokhut. De heren staan tegelijk op om in een parade mee door het gebouw te kuieren. We staan al in de stafruimte die een en al 'Jong Nederland Heusden' uitstraalt, vooral met alle kampfoto's aan de muur. In 1991 is de blokhut ontploft. Een leider haalt een schilderijtje van de muur met wat foto's van de ontploffing en van de wederopbouw.

Via de gang lopen we naar de ruimte voor de creativiteit en vervolgens door naar de zaal voor onze spelpijler 'sport & spel'. "Dit is de gymzaal van de oude school." De blokhut ligt dan ook tegen de oude school aan en is hier een beetje mee verweven.

We gaan naar buiten. Aan de achterzijde van het gebouw is een trapveldje. De ronde gaat verder. We lopen het terrein af en gaan binnen in het oude schoolgebouw. Via een donkere smalle gang komen we in een zaaltje terecht waar net een Seniorengroep, de 16+'ers, een film

heeft gekeken. En hoe was de film? "Buhhh..." Volgens mij was de film niet zo interessant. En wat vinden jullie zo leuk aan Jong Nederland? "Uhhmm", net op dat moment komt een jongen binnen met een doos, hun bestelling van de friettent om de hoek, "DIT!" zegt het meisje.

Trots laat de leiding nog even hun zelfgemaakte versie van het spel 'Stef Stuntpiloot' zien. Leuk hoe ze dit spel hebben uitvergroot. "Kijk!" Meteen verschijnt er een telefoon met een filmpje voor mijn neus. Op het filmpje zijn ze het spel met de leidinggroep aan het spelen.

## TOT SLOT

Jong Nederland Heusden, hartelijk bedankt voor jullie gastvrijheid. Succes met de organisatie van Kaderschouw. Jullie stralen volop gezelligheid uit, dus dat gaat 24, 25 en 26 oktober zeker goedkomen. Tot dan!



# wil

je jouw afdeling ook eens in de 'spotlights' zetten? Graag je ervaringen delen met anderen? Of gewoon een gezellige Jong Nederland-babbel hebben? Stuur dan een mailtje naar [idee@jongnederland.nl](mailto:idee@jongnederland.nl) en wie weet schuif ik de volgende keer bij jou aan!

