



# JE AFDELING BELICHT

Jong Nederland

# Hapert

Door onze reporter: Martijn van der Linden



## idee

nr. 3 \* september 2011

### Colofon

Idee is het vrijwilligersmagazine van Jong Nederland

### Redactieadres

Landelijk Bureau Jong Nederland  
Vredeman de Vriesstraat 38a  
5041 GS Tilburg  
013 58 000 85  
idee@jongnederland.nl  
www.jongnederland.nl

### Eindredactie

Katrien Ammerlaan

### Redactie Klepperr

Kim van Korven  
Mariëlle van Swam-Leemhuis  
Rik Vugts  
Katrien Ammerlaan

### Aan dit nummer werkten mee:

**Sascha Wolkenfelt, Martijn van der Linden,**  
Erna van Laar, JN Harmelen, Lisa Geenen,  
Rob Hanssen, Chris Bekhuis, Guido van Wegen,  
Daan van der Ham

### Vormgeving

Margo Vlamings, Arnhem

### Druk

Ars Grafisch, Roermond

### Abonnementen

€ 22,50 per jaar. Abonnementen gaan in principe in per 1 januari. Bij tussentijdse aanmelding worden reeds verschenen uitgaven van het jaar, mits voorradig, nagezonden. Abonnementen kunnen schriftelijk tot een maand voor het begin van het nieuwe jaar worden opgezegd.

Idee verschijnt 4 maal per jaar

“En dan is nu blokhut ‘*Los Hoes*’ officieel geopend!” Met een klappend geluid als achtergrondmuziekje knippen twee jeugdleden op deze grijze zaterdag 14 mei het lintje door. Ondertussen ben ik toch wel nieuwsgierig geworden naar het eindresultaat, maar in m’n rechterooghoek zie ik dat het eerst de beurt is aan ‘koffie met cake’...





**T**erwijl ik aan het genieten ben van de zon die de wolken probeert weg te duwen, maak ik alvast kennis met secretaris Mieke Sweegers. Na wat gekletst te hebben over de opening, het gebouw en de buitenkant die er fantastisch uitziet, vraagt ze me of ik binnen een kijkje wil nemen (Nou daar hoef ik geen twee keer over na te denken!!!).

### **BLOED, ZWEET EN TRANEN...**

Kortom de beschrijving van het vele werk wat de vrijwilligers de maanden vóór de opening hebben verzet. Ik volg Mieke naar de eerste verdieping: 'de speelzolder'. Op de speelzolder is een mooie moderne bar gemaakt (met tap!), hangen er touwen om aan te klimmen en staat er een glijpaal, net zo eentje als in een brandweerkazerne. Aan de andere kant van de eerste verdieping is nog een leidinghok. Terug op het gelijkvloers nemen we eerst een kijkje bij de wc's. Met een nieuwsgierige blik trek ik meteen de deuren open (ook al wist ik van te voren wat er mij te wachten stond), ik leek wel een vent van de hygiëne-inspecteur, maar ik kan jullie gerust stellen: de hygiëne is SUPER!

Via de gróte zaal, waar twee basketbalkorven van een gulle geveer hangen, lopen we naar buiten. Daar beschikt het clubje nog over een immens groot grasveld met aan de rand bossen! "Deze nieuwe locatie is uitstekend, we konden

het niet beter treffen!" vertelt Mieke met veel trots. Via de nieuwe keuken lopen we richting het knutselgedeelte, waar we ook meteen gaan zitten om ons gesprek verder te zetten...

In m'n leven heb ik al veel blokhutten gezien (van nieuwbouw tot bouwval), maar nog nooit zag ik een blokhut zoals deze: Een gebouw die als het ware bestaat uit aparte gedeeltes, maar toch één kleurrijk geheel vormt! "Dat is het voordeel van een leider die architect is! Wij hebben de hele stijl zelf kunnen bepalen!"

### **CLUB IN BLOEI...**

Met méér dan 100 leden moest er dit jaar helaas een ledenstop komen, want (raar maar waar) de leiding is op! Momenteel heeft het clubje 23 leiders, waarvan er 17 wekelijks club draaien. De leidingbende is een hecht gezelschap die samengesteld is uit alle leeftijdsklassen en jaarlijks organiseren ze een leidingweekend om de banden nog beter te maken.

Aan echte ledenwerving hoeven ze niet te doen, die komen vanzelf wel aanstormen. Wél maken ze jaarlijks aan het begin van het schooljaar op de basisschool bekend dat Jong Nederland Hapert "bestaat". Dit doen ze door middel van een briefje waarop staat wanneer er een groepsavond is voor hun leeftijd. Met dit papiertje kunnen de kinderen zich vervolgens aanmelden.

Volledig op z'n Jong Nederlands heeft afdeling Hapert de Maxiorenen, de Junioren en de Senioren. Sinds kort hebben ze ook Minioren! De Miniorengroep is uit de grond gestampt door een paar fanatieke ouders (één moeder was vroeger leidster) die graag iets voor de allerkleinste wilden doen...

### **ACTIVITEITEN**

Een Jong Nederland zonder activiteiten en acties, dat bestaat niet! (of ja ik heb het nog nooit gezien...). In september begint de 'Boerenmert'. Een ambachtelijke markt die georganiseerd wordt door plaatselijke carnavalsvereniging De Pintewippers. De Jong Nederlanders staan dan bij de ingang om entreekaartjes te verkopen.

Rond de feestmaanden is het de beurt aan de 'Herdertjestocht' en de typisch oud-en-nieuw-achtige 'Oliebollenactie'. Op 30 april verkopen ze tijdens de 'Koninginnemarkt' broodjes... Allemaal om geld in te zamelen!

Sinds twee jaar organiseren ze ook een 'Fancy Fair'. De kindertjes kunnen dan volop spelletjes spelen, terwijl de ouders afzakken op he terrasje... "Het is allemaal een gróot succes, plus extra promotie!"

Tijdens de eerste week van de schoolvakantie vindt het hoogtepunt van het jaar plaats: (jullie voelen hem waarschijnlijk al wel aankomen) KAMP!

Daarnaast doen ze ook nog geregeld mee aan de districtsevenementen, zoals de 'Juniorendag', 'Ardennenweekend' en Afgelopen jaar waren ze ook voor het eerst naar de (waterige, maar übergeze▶



► lige 'Kaderschouw' geweest... volgende keer weer!!!

Ondertussen schuift ook de oudste leider, Lambert Panken, aan. En welke functie heb jij hier?? "Uuh, welke niet?". Lambert is jarenlang voorzitter geweest, nu is hij penningmeester en draait hij nog steeds wekelijks met de nodige enthousiaste club! Volgens mij is het nu het perfecte moment om de geschiedenisvraag te stellen...

### "LOS HOES"... LEEFT!

Rond de jaren '40 - '50 waren er in Hapert twee jeugdverenigingen, en zoals het vroeger was: de jongens gescheiden van de meisjes!!! Zo had je de Don Bosco Gilde (die al aangesloten was bij Jong Nederland) voor de jongens en de Katholieke Meisjes Gilde voor de meisjes (natuurlijk!). Het jongensclubje was een beetje gebouwoos en organiseerden hun activiteiten overal en nergens. Begin jaren '70 zijn ze daarom samen met de meisjes in één boerderij in Dalem (Hapert) gaan zitten. Vanaf 1979 mochten de jongens zich mengen met de meisjes en begon de naam 'Los Hoes' stilaan te leven. 'Los Hoes' is een gezegde die helemaal uit Drenthe is komen overwaaien (Ja! Hoe zoiets kan gebeuren weet ik ook niet?!?) en betekent letterlijk: Ruimte waar mens en dier samen in leven. Rond

de jaren '80 - '90 veranderden ze hun naam officieel in *Jeugdstichting Los Hoes*!. In 2010 heeft het Hapertse gezelschapje hun naam veranderd, om lekker met alle andere JN-clubs mee te doen, in *Jong Nederland Hapert*!, maar de uitdrukking 'Los Hoes' pakt niemand hun af!!! Dus voor de nieuwe blokhutnaam hoefden ze niet lang te praktiseren...

### GOEDE GEWOONTE

Voor ik de deur uitga geeft Mieke mij nog een goede raad mee: "Wees zuinig op je leden, zodat ze willen doorstromen als leiding. En ook het belangrijkste: zorg dat de kinderen het naar hun zin hebben!" En ja hoor dat ze in Hapert zuinig zijn op hun leden, blijkt uit de goede gewoonte die ze tijdens elke groepsbijeenkomst hebben. Ze verzamelen namelijk in het centrum van Hapert om dan vervolgens samen met de fiets naar de blokhut te trappen... "Dit is van vroeger uit. Onze oude blokhut lag in zo'n diep gehucht!"

### TOT SLOT

Jong Nederland Hapert van harte bedankt voor jullie gastvrijheid! Als ik nu nog ooit Jong Nederland 'Hapert' hoor, zal ik meteen denken aan 'Los Hoes', maar ook aan jullie nieuwe blokhut waar ik nog steeds een WOUW-gevoel van heb!



Wil je jou afdeling ook eens in de 'spotlights' zetten? Graag je ervaringen delen met anderen? Of gewoon een gezellige JN-babbel hebben? Stuur dan een mailtje naar [idee@jongnederland.nl](mailto:idee@jongnederland.nl) en wie weet schuif ik de volgende keer bij jullie aan!