



**JE AFDELING BELICHT**

**Diessen**



Door: Martijn van der Linden



## Als actief Facebooker, ben ik onder andere 'bevriend' met verschillende Jong Nederlanders en vind ik talloze Jong Nederlandpagina's leuk. Een half jaar geleden kreeg ik het Facebookverzoek om naar de opening van de gerenoveerde blokhut in Diessen te komen... Mijn agenda was het daar toen niet mee eens, waardoor ik eind juni (uit nieuwsgierigheid) toch maar naar de Kempen ben afgereisd om een kijkje te nemen!

**O**p een miezerige maandag sjuw ik het bospad van afdeling Jong Nederland Diessen op. In de verte zie ik de blokhut al waar ondertussen verschillende kinderen genieten van hun wekelijkse groepsavond. Bij binnenkomst staat leidster Kim me al met open armen op te wachten. Na een korte bijbabbel neemt ze me op sleeptouw mee door hun vernieuwde gebouw.

### DE BOLSTER

Zo heet hun favoriete stekkie midden in een bos met een grasveldje. Allereerst leidt Kim me langs de toiletten en douches: 'super netjes' moet ik toegeven, het ziet er dan vooral ook allemaal heel nieuw uit. Vervolgens lopen we via de grote zaal naar de trots van de afdeling: het 'kamphok'. "Dit is onze nieuwe aanbouw!" Vervolgens kuieren we door richting de bovenverdieping. Onderweg houdt Kim nog even halt bij het poets-hokje. Terwijl ik ja-knikkend de ruimte bekijk, steekt Kim een 'goedgekeurd-duim' op naar leidster Ans die op een afstandje stond mee te gluren. Nu, dames, ik moet

bekennen: dat kamertje mag nog eens goed opgeruimd worden! Na een kijkje op de eerste etage en een blik in hun tweede zaal op de begane grond belanden we in de knusse keuken. Terwijl daar de koffie gezet en de pakken koe-ken geopend worden (uuhhh.... moeten die vandaag nog allemaal op???), klet-

sen we verder over.... natuúrlijk: Jong Nederland!

Ruim een half uur later zijn de groepsavonden afgelopen, de kinderen weer naar huis en een aantal leiders (Joep, Ward, Ans, Hendrik-Jan, Suzan en Marloes) komen binnengestroomd (schijnbaar speciaal voor mij). We gaan naar boven om ons gesprek verder te zetten...

### LANG GELEDEN

Geschiedenis, het blijft voor de meeste afdelingen weer een beetje een 'ramp' om te verwoorden. Daarom had Kim mij op voorhand al acht pagina's pure historie bezorgd. Op mijn gemak had ik dus alle teksten al tot in de detail zitten bestuderen en analyseren.

De diepste wortels van deze afdeling ontstonden tussen 1930-1933. Op initiatief van rector Böckling en Jac Peeters werd er *Het Jongenspatronaat* opgericht, later werd dit nog *de Jonge Wacht, Verkennerij, Clubs en Patronaats, 't Gilde, Gilde Jong Nederland* en uiteindelijk *Jong Nederland* voor de jongens. Tussen 1942 en 1947 was er vanwege de oorlog een breuk.

Rond mei/juni 1945 richtte pastoor van der Linden het *Genovagilde* op voor de meisjes. Later ging dit over in het *Katholieke Meisjes Gilde*, waarna ze fuseerden met de jongens van *Jong Nederland*. Na 'duizend en één' locaties gehad te



# JE AFDELING BELICHT Diessen

▶ hebben, accommoderen ze sinds 1984 in de Bolster.

Nadat ik mijn laatste geschiedeniswoorden had afgeramd, werd het tijd om een paar opgevallen mondjes dicht te zetten... (Wisten jullie dit dan niet?!?)

## DE CLUB

Jong Nederland afdeling Diessen beschikt over ongeveer honderd leden, verdeeld over zes groepen (met van die leuke, exotische namen): *de Frekkels*, *Mo@tjes*, *Bosratten*, *Tob-ers*, *Stuiters* en *Di-harts*. Elke groep bedenkt zelf een leuke naam. "Soms komen er dan wel eens namen die nét niet door de beugel kunnen, en tja, ga dat dan maar eens uitleggen aan de ouders...", lachen de heren.

In totaal hebben ze 23 leiders, dit is weinig, maar met z'n allen trekken ze de kar wel erg goed vooruit. Naast de honderd leden hebben ze ook nog een Minioren-groep van ongeveer 46 kinderen. Zij komen één maal per maand naar Jong Nederland. Ze zijn niet ingeschreven als lid (vandaar dat ze niet meegeteld zijn met het ledenaantal), omdat ze niet verplicht zijn om te komen. Enkel per keer dat ze komen, betalen ze een paar centjes.

## ACTIVITEITEN

Een Jong Nederland zonder activiteiten, dat kan natuurlijk niet. Geregeld doen ze mee met de districtsdagen en zwemfes-

tijnen van district de Kempen. Daarnaast worden de standaarddingetjes zoals Sinterklaas, Kerstmis en Pasen goed gevierd. Met carnaval organiseert het gezelschap een leuk activiteit voor de kinderen. "De ene keer is dat een speurtocht, de andere keer een bonte avond", legt Suzan uit. Een aantal keren per jaar gaan de groepen ook op weekendje. Ook houden ze geregeld een uitwisseling met andere afdelingen, zoals Jong Nederland Biest-Houthakker. Op het einde van het seizoen, is er natuurlijk nog het lang-naar-uitgekeken KAMP! Jong Nederland Diessen is een afdeling van het primitieve, dat vinden ze wel typisch aan hunzelf. Ze zijn er ook van overtuigd dat ze altijd een enorm leuk en goed uitgedacht kampprogramma aan de kinderen voorschotelen, iets waar ze stiekem heel trots op zijn!

## FAVORIETE JN-SPELLEN

Altijd weer leuk is om mijn spelbrein uit te breiden, dus Jong Nederlanders: wat is jullie favoriete spel? Marloes en Kim komen direct met van alles op de propen: bekende spellen, zoals 3 is teveel en roulette, maar ook nieuwe (althans voor mij), zoals *autobingo* en *keep-your-eggs*. Bij autobingo moeten de kinderen een aantal getallen tussen 0 en 100 opschrijven. Vervolgens loopt de leiding met hen een rondje door het dorp. De kinderen moeten nu nummerborden gaan

spotten, de persoon die als eerste zijn nummers heeft gevonden, is gewonnen. Bij het keep-your-eggs-spel krijgen alle kinderen een rauw ei. Daarna gaat de leiding spelletjes spelen en moeten de kinderen hun ei proberen heel te houden.

## DE BOLSTERBODE

Jong Nederland Diessen heeft haar eigen (digitale) clubblad. Elke maand ontvangen de leden, leiding, ouders en andere bekenden er eentje via mail. Ondertussen is het ook al een begrip bij de vereniging, want iedereen verlangt elke maand weer naar een nieuwe en zelfs ouders schrijven graag een stukje voor in het blaadje. Wil jij een gratis abonnement??? Dat kan: stuur een lief mailtje naar [bolsterbode@hotmail.com](mailto:bolsterbode@hotmail.com). "Er is wel één voorwaarde", pleit Kim, "als je als afdeling ook een clubblad hebt, dan moet je doe óók naar ons sturen!"

## TEN SLOTTE

Jong Nederland Diessen, hartstikke bedankt voor jullie gastvrijheid! Het was een leuke avond, de tijd vloog helaas voorbij, maar die halen we nog wel een keertje in. Voordat ik het vergeet, nog één vraagje: willen jullie nog iets meegeven aan de andere afdelingen??? Zonder twijfel roepen ze de geen-uitlegnodig-hebbende woorden: **JONG NEDERLAND ZIJTAART BEDANKT!!!**



Vind je dat de tijd is aangebroken dat jouw afdeling eens grondig wordt 'belicht'? Wil je je diepste Jong Nederland-verhalen kwijt? Je ervaringen delen met anderen? Of gewoonweg een gezellige JN-klets? Stuur dan een mailtje naar [idee@jongnederland.nl](mailto:idee@jongnederland.nl) en wie weet zit ik over een paar maanden bij jullie aan tafel