

Je afdeling belicht

Jong Nederland Weerselo

Hallo iedereen! Wij hebben deze keer de eer om een stukje over onszelf te vertellen. Wij zijn de Jong Nederland vereniging uit Weerselo in het mooie Twente.

Door: Jong Nederland Weerselo





DE BLOKHUT

Onze blokhut staat aan de rand van Weerselo in een mooi groot bos met verlicht veld, waardoor er zowel in de zomer als in de winter volop mogelijkheden zijn voor spelactiviteiten. Wij zijn als vereniging Jong Nederland Weerselo zelf eigenaar van het gebouw, wat voordelen met zich meebrengt, maar ook de nadelen. Al het onderhoud moeten we dus zelf doen. Daarom zijn wij zoals vele verenigingen steeds bezig met het opknappen van ons gebouw. Onlangs is er nieuwe muurisolatie aangebracht en is de buitenkant afgetimmerd met robuuste eiken planken, wat direct een heel ander aanzicht heeft. Ook binnen blijven we niet stilzitten en is er een pvc-vloer aangebracht en is het interieur geschilderd. Onze blokhut is voor andere verenigingen te huur voor een dag of volledige week.

GESCHIEDENIS

In Weerselo is in begin jaren 60 voor de eerste keer een jongerenvereniging opgericht. Op een gegeven moment is de vereniging doodgebloed, maar het gebouw en locatie zijn altijd gebleven. In 1992 hebben enkele Weerseloërs het verenigingsleven in Weerselo nieuw leven ingeblazen door een Scouting vereniging op te richten (beetje vloeken

in de kerk). Sinds 1 januari van dit jaar zijn wij officieel overgegaan op Jong Nederland.

DE CLUB

Zoals hierboven al genoemd, zijn wij nog maar enkele maanden Jong Nederland. Eigenlijk is er ook niet heel veel veranderd met vorig jaar: de leiding is hetzelfde, de leden/kinderen zijn hetzelfde, het gebouw en locatie is hetzelfde en de activiteiten zijn bijna hetzelfde.

Het grootste verschil is dan ook eigenlijk de naam. Toch konden we ons niet meer volledig vinden in de ideeën van de scouting.

Dus hier zijn wij! De nieuwe club uit Weerselo!

We draaien nu 2 samengestelde groepsavonden, de Maxioren en de Senioren.

Dit komt helaas door het lage ledenaantal, dat zijn er maar 15.

ACTIVITEITEN

We hebben dit jaar direct mee gedaan aan de Maxiorendag van District Twente. Dat zijn mooie activiteiten om ook anderen afdelingen te leren kennen. Daarnaast hebben we natuurlijk een zomer- en winterkamp met onze leden. Maar ook voor de serieuze activiteiten zijn we te vinden, zo helpen we elk jaar mee met de dodenherdenking en verzorgen we de Palmpasenopectocht. Ook staan we bij de Fancy Fair van de basisschool om tevens nieuwe leden te werven.



TOEKOMST

Ja, die zien we natuurlijk rooskleurig in. Sinds dat we zijn overgegaan naar Jong Nederland stijgt het aantal leden gestaag. En daar zijn we toch best trots op, mede door de vele andere activiteiten die er voor de jeugd te doen zijn. We zullen ons dan ook blijven profileren in en om Weerselo.

We hopen dan ook weer door te groeien zodat we de groepen weer kunnen splitsen in 3 of 4 leeftijdscategorieën, waardoor de activiteiten beter bij de leeftijd passen. Al is het nu ook wel mooi om te zien hoe makkelijk de verschillende leeftijden met elkaar spelen en leren.

OVERIGE

We hebben veel informatie gekregen van zowel het bestuur als de anderen Jong Nederland verenigingen bij ons in de buurt over de overstap en wat we konden verwachten bij Jong Nederland. Dat voelde direct heel vertrouwd. Daarom: "Dank je wel!"

TOT SLOT

Hopelijk gaan we mooie jaren tegemoet met mooie groepsavonden, evenementen, activiteiten en kampen en hopelijk tot ooit!

Groeten Jong Nederland Weerselo