



JE AFDELING BELICHT

Jong Nederland Bennebroek

Door: Martijn van der Linden



idee

nr. 4 * december 2011

Colofon

Idee is het vrijwilligersmagazine van Jong Nederland

Redactieadres

Landelijk Bureau Jong Nederland
Vredeman de Vriesstraat 38a
5041 GS Tilburg
013 58 000 85
idee@jongnederland.nl
www.jongnederland.nl

Eindredactie

Katrien Ammerlaan

Redactie Klepperr

Kim van Korven
Mariëlle van Swam-Leemhuis
Katrien Ammerlaan

Aan dit nummer werkten mee:

Sascha Wolkenfelt, Martijn van der Linden,
Daan van der Ham, Willem Timmers, Mariëlle van
Swam-Leemhuis, Tonny Rekkers

Vormgeving

Margo Vlamings, Arnhem

Druk

Ars Grafisch, Roermond

Abonnementen

€ 22,50 per jaar. Abonnementen gaan in principe in per 1 januari. Bij tussentijdse aanmelding worden reeds verschenen uitgaven van het jaar, mits voorradig, nagezonden. Abonnementen kunnen schriftelijk tot een maand voor het begin van het nieuwe jaar worden opgezegd.

Idee verschijnt 4 maal per jaar

Een half jaartje geleden was ik op stap voor een dagje Noorden in 't Zuiden. De Noord-Hollanders uit Bennebroek bivakkeerden in de Tilburgse bossen voor hun jaarlijkse zomerkamp. Het perfecte moment om eens te gaan koekeloeren!



Na een sfeervol toertje in een roze-opgefleurde trein met stappers die op weg waren naar de bekende Roze Maandag van de gróóste kermis van Nederland, beland ik op een nabij Tilburg gelegen stationnetje. Even volg ik de intuïtie van mijn neus en al vlug loop ik voorzitter Carla Wessels, die me stond op te wachten, tegen het lijf. Na het standaardkennismakingsritueel transporteert Carla mij met haar 'citroentje' naar het kampterrein van Jong Nederland Bennebroek...

KAMP TILBURG: 'T THUISKOMGEVOEL!

Een kleine tien minuutjes later karren we voorbij het 'Amarant'-complex (Amarant verleent diensten aan mensen met een verstandelijke beperking). "Hier gaan we straks zwemmen, in hun winkeltje doen wij onze boodschappen en hier moeten onze kinderen water halen", licht Carla mij toe. Wat een ideale plaats om op kamp te gaan: mooie, knusse huisjes en alles is aanwezig! Eenmaal op de juiste plaats van bestemming blijkt dat afdeling Bennebroek niet in de huisjes logeert, maar aan de andere kant in het bos... volledig primitief, zonder water, zonder stroom. "We hebben 'boom 33' nog," grappen de leiders onderling die met 'boom 33' verwijzen naar de boom waar stroom uitkomt, "maar die hebben we nog niet kunnen vinden!" (Blijven zoeken dus!) Het bos is in bezit van een particuliere eigenaar en is dus geen officieel kampterrein, maar zolang Carla zich herinnert, komt Jong Nederland Bennebroek hier al jaaaaaaren, al zeker meer dan 35 jaar. "Wij kennen de bossen en de vennetjes hier beter dan de Tilburgers zelf", lacht ze, "en wij zorgen zelf voor het onderhoud... haha. Een paar jaar geleden belde de eigenaar ons op om te vragen of wij nog kwamen. Hierop reageerde ik dat we al lang geweest waren..." Schijnbaar hadden ze het zó netjes achtergelaten dat de eigenaar hen niet eens opgemerkt had. Dit jaar hebben er zo'n 30 kinderen tussen de leeftijd van 6 en 14 jaar deelgenomen aan het weekje kamp. Lid of geen lid... voor de Bennebroekers

maakt het allemaal niet zoveel uit: je mag altijd mee! De jongste kinderen blijven meestal maar een tweetal daagjes en als er ook oudere kinderen meegaan op kamp, blijven zij eerst een paar dagen in Tilburg en fietsen daarna verder naar een Jong Nederlandblokhut in bijvoorbeeld Borkel & Schaft, waar zij een aantal dagen verblijven en een tocht maken in het natuurgebied "De Malpie" en een kanotocht over de "Dommel". Na de eerste introductie over 'Kamp Tilburg' moet ik nog even actief gaan doen. Een mountainbike staat voor me klaar om richting een vennetje te trappen. Daar zijn een aantal kinderen bezig met een stel survivalspellen, zoals vlotvaren en 'prusikken' (Oei... dat laatste klinkt héél vreemd in m'n oren). 'Prusikken'

is een klimtactiek die vaak door bergklimmers wordt toegepast; verderop in deze IDEE lezen jullie meer over deze methode.

Zodra de spelletjes zijn afgelopen, verklapt leider Johan dat ze dadelijk gaan zwemmen en als ze vlug opruimen, dan langer kunnen zwemmen. Plots wordt iedereen extra vlug... het woordje 'zwemmen' is heilig voor de jonge Bennebroekertjes (niet gek, want sommigen stinken stiekem al een beetje). Ook de badjuffrouw van hun "privé" zwembad (het zwembad van *Amarant*) ziet de kinderen (en de leiding) graag komen. Elk jaar opnieuw geniet ze weer van het clubje!

BROEDER BONAVENTURA

Zo heet de goede man die in 1966 in Bennebroek een Jong Nederland afdeling oprichtte waar kinderen en jongeren zich in hun vrije tijd in groepsverband kunnen ontspannen. Deze broeder behoorde tot een orde, die de instelling *Piusoord*, later *Amarant* opzette. Vandaar dus de link met Tilburg! Sinds 1969 herbergen de Bennebroekers zich in 'de Spelonk', hun clubgebouw. Vijf jaar geleden hebben ze een bovenverdieping geplaatst op het bestaande pand. De benedenverdieping is daarbij volledig gerenoveerd door vele vrijwilligers. Helaas kon ik dit resultaat niet bewonderen, dus als ik ooit in de buurt ben, zal ik eens binnenwippen... ►



► DE CLUB

Afdeling Bennebroek bestaat uit ongeveer 70 leden, aangevuld met zo'n 20 'idioten' (= leiding: het zijn niet mijn woorden!). De leidinggroep is een gezellig clubje (met een gemiddelde leeftijd van... ik schat 40, maar ik kan er natuurlijk ook v er langs zitten) waar de lol vanaf spat. Voor het eerst in mijn 'Je Afdeling Belicht'-geschiedenis krijg ik te horen dat ze bij deze afdeling beschikken over genoeg leiding... mijn mond viel er spontaan van open. Zij zouden graag wat meer jeugdleden willen hebben. Jong Nederland Bennebroek is onderdeel van district 'Groot Haarlem' en met al de erbij-horende afdelingen Spaarndam en Halfweg-Zwanenburg hebben ze een deugdelijke band. Onderling wisselen ze (spel)materialen, spelidee en en leiding aan elkaar uit. "Christa is daarvan een voorbeeld" vertelt Carla me. Ik kijk Christa aan en ja-knikkend bevestigt ze Carla's bewering. Elk jaar gaan ze met de (oud-)leiding van het district lekker gourmetten.

ACTIVITEITEN

Zoals de meeste afdelingen organiseren ze  ok in Bennebroek verschillende activiteiten. Allereerst natuurlijk het doorsnee gebeuren, zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Verder gaan deze



Jong Nederlanders in december huis-aan-huis 'belletje lellen' om hyacinten aan de dorpsgenoten te verkopen. Net na 'oud & nieuw' spetteren ze samen met het district Groot-Haarlem in een 'Zwemfestijn'. Een paar maandjes later plannen ze een 'Groot Activiteit' waar iedereen (ook niet-leden) welkom zijn. Denk hierbij aan een filmnacht, spooktocht, kindercorso of een speurtocht (in samenwerking met de brandweer). Zodra de zomer weer in de lucht hangt, tijdens de feestweek in Bennebroek, organiseren ze een 'Speldag', waarbij zo'n 200 kinderen meedoen aan een zeskamp. En natuurlijk als kers op de taart (jullie verwachten hem waarschijnlijk al...): KAMP!

WIJ REGELEN 'T WEL!

Over de bijvraag van mijn vragenlijstje: 'Gaan jullie ook naar Kaderschouw?' hoeven ze niet lang na te denken. "Natuurlijk! Vroeger heel vaak zelfs: Lutjebroek, Nibbixwoud, Harmelen, Nijmegen, Tilburg... maar nu sommigen wat ouder zijn, moeten we soms passen." Trots vertelt Carla erbij dat ze in 1996, zelf de organisatie van het landelijke Kaderschouw in Spaarwoude in handen hadden met de afdelingen Spaarndam & Halfweg: "Veel werk, maar erg leuk om te doen. Een paar jaar geleden hebben we het 'Landelijk Juniorentoernooi' nog geregeld!" Ook bij de 'Landelijke festivals' zijn ze steeds van de partij! Duinrell, Slagharen, Beekse Bergen... overal zijn ze wel eens geweest!

Een leuke eigenschap van Jong Nederland Bennebroek is: "Als wie iets organiseren, pakken we het gr ot aan!" Bij het merendeel van hun activiteiten is dan ook iedereen van het dorp van harte welkom!

WIJZE WOORDEN VAN...

Een wijze Jong Nederland Bennebroekraad voor alle lezers: Als je iets wil bereiken, baken dan allereerst goed je doel af, stel een actieplan op en bereken daarna de nodige centjes. Ga dan opzoek naar subsidiepotten en sponsors. Als mensen  cht iets willen, komt alles in orde!

ALS LAATST

Jong Nederland Bennebroek, hartelijk bedankt voor jullie enorme gastvrijheid en fijne ontvangst. Jammer dat ik een beetje krap in tijd zat, anders was ik graag op jullie uitnodiging ingegaan om te blijven eten. Heel veel plezier de komende jaren. Tot ooit!

Wil je jou afdeling ook eens in de 'spotlights' zetten? Graag je ervaringen delen met anderen? Of gewoon een gezellige JN-babbel hebben? Stuur dan een mailtje naar idee@jongnederland.nl en wie weet schuif ik de volgende keer bij jullie aan!