



JE AFDELING BELICHT

Jong Nederland *Keldonk*



Door: Martijn van der Linden



Pffff... De regen is gelukkig weg, maar dan... dan sta je daar op een zaterdagavond met je auto midden in de bossen van Berghem (een dorpje vlakbij het Brabantse Oss) half te verdwalen en ondertussen weg te drijven in het slijk. De zoektocht naar het kampadres van Jong Nederland Keldonk loopt dus niet bepaald van een leien dakje. Toch maar eventjes bellen dan!

Nadat ik aan de stem aan de andere kant van de lijn, voorzitter Elles, heb uitgelegd bij welke boom ik precies sta, helpt ze me de juiste weg op. Ik parkeer mijn wagen en wandel samen met Elles (die ondertussen al naar mij toegekomen was) de bossen in richting hun tentenkamp. De leiding is daar een weekendje op primitief kamp; van vrijdag op zaterdag waren ook hun Senioren van de partij, vanavond is het enkel voor de leiding. Voor mij dus dé ideale gelegenheid om te komen koekeleeren...

EVEN KENNIS MAKEN

Ik plant mij op het zelfgesjorde bankstel naast het kampvuur. Terwijl Frank aan het zwoegen is om de in-aluminium-gewikkelde pizza's warm te krijgen tussen de kolen van het kampvuur, start ik een voorstelrondje, altijd leuk om te weten wat voor vlees ik vandaag weer in de kuip heb. Ik maak kennis met Elles E., Rianne A., Bram K., Gertjan S., Paul K., Rudi V., Frank K., Paul V., Stefan H., Angela L. en Stefan K... Poehpoeh, het lijkt wel een stelletje criminelen. Gelukkig zijn ze dat niet, maar zijn het stuk voor stuk jongvolwassenen die afdeling Keldonk een warm hart toedragen.

"Iemand *Hawaii*?" roept Frank K. Paul

V. wil graag proeven; in de tijd dat hij de half-zwarte, half-koude en in-zand-gepaaneerde pizza naar binnen werkt (ach, dat kan hier allemaal), ga ik verder met mijn vragenlijstje.

DE CLUB

Een rondleiding door het clubgebouw hoeft ik vandaag niet meer te verwachten, maar er is genoeg leiding die me dat in geuren en kleuren kan uitleggen. Jong

Nederland Keldonk heeft geen eigen blokhut. Ze huren wekelijks een paar ruimtes in plaatselijk gemeenschapshuis 't Span: de gymzaal en de kelder (ook wel de creatieve ruimte). De vereniging telt ongeveer 50 leden die verspreid zijn over de Maxiorenen, Junioren en Senioren. De leidinggroep bestaat uit ongeveer 25 personen met een gemiddelde leeftijd van 20-25 jaar. "Bij ons mag (*lees: moet*) je op 30^{ste} aan je pensioen gaan denken", merkt Elles E. op. Waarop Rianne A. toevoegt: "Wij investeren gewoon graag in de jeugd!"

Daarnaast hebben ze ook nog iets speciaals: de 16 plus-groep. Nu, dat is op zich niet het speciale van het verhaal, maar de 16 plus-groep in Keldonk zijn Jong Nederlanders die niet meer ingeschreven zijn als jeugdlid, maar als leiding. Ze hebben geen eigen wekelijkse groepsavond meer, maar dat zijn de leden die ook geen zin/tijd hadden om elke week een groep te gaan draaien. Daarom zijn ze maar in deze groep beland, omdat ze ook weer niet graag wilde stoppen. "In feite is alle leiding 16-plusser, want als er een activiteit is voor de '16-plusgroep', dan ▶



▶ gaat bijna alle leiding mee”, stellen Rudi V. en Bram K., “we kunnen ze ook gebruiken als oproepleiding en als commissieleden voor extra activiteiten.”

De club heeft ook haar eigen nieuwsbrief waar ze heel trots op zijn: *'t Krentje* (hmm... gekke naam voor een nieuwsbrief). “Vroeger was het een krant, maar we hebben die eventjes extreem uitgedund!”

“FRIENDS FOR LIFE!”

roept Rianne A. wanneer ik vraag of de leiding een hechte groep is. Ondanks dat iedereen zijn of haar eigen vriendenclub heeft, zijn ze binnen Jong Nederland een erg hecht gezelschap. Ze begrijpen elkaar heel goed en hebben allemaal dezelfde speciale vorm van humor. Humor die hun eigen vrienden niet altijd snappen. “Ze vinden het ook niet altijd leuk als ik weer een avondje niets leuks met hen kan gaan doen,” begint Paul K., “dan vragen ze: *wat ga je dan doen vanavond???*... Tja, leg dat dan maar eens uit...” “Maar wij moeten gewoon minimaal één keer per maand iets samen gaan doen, want anders missen we elkaar te veel”, vult Rianne A. vlug aan.

DAG KPJ, HALLO JONG NEDERLAND!

Jong Nederland Keldonk is nog een vrij jonge afdeling. Van oudsher was het een KPJ-vereniging (Katholieke Plattelands Jongeren) die daarentegen in de Keldonkse geschiedenis wel zo'n 60 jaar op de teller heeft staan, maar Jong Nederland Keldonk bestaat zelf pas sinds 1997. Pas vierden ze hun 15-jarig bestaan. Ze zijn toen met de hele club een dagje naar het Duitse pretpark *Irrland* geweest (net over de grens bij Venlo). “Een geweldig park, waar we ons super vermaakt hebben!” roept een van de leiders terwijl hij een pizza salami naar binnen propt.

ACTIES

Om geld in te zamelen organiseert afdeling Keldonk op oudejaarsdag een oliebolactie. In maart of april volgt de potgrondactie. De laatste actie is puur bedoeld om geld in te zamelen voor het zomerkamp. Op zomerkamp gaan ze altijd in een blokhut. De tenten laten ze dan lekker thuis. Door het jaar heen organiseren ze nog tal van activiteiten voor de leden, maar ze hebben niet specifiek activiteiten die jaar in jaar uit weer terugkeren.

GOUDEN HUMOR

Dat humor bij het Keldonkse gezelschap voorop staat, daar waren we al wel achter, dat bleek ook wel uit de vele aparte anekdotes waarmee ze me overdonderen. Waaronder *'t smikkelbeest*: alle etensresten die ze over hebben op kamp, verzamelen ze altijd en begraven ze heel diep in het bos. Tegen de kinderen zeggen ze dan altijd dat dat voor *'t smikkelbeest* is. Die kinderen zijn natuurlijk ook niet dom en geloven daar niets van. Het jaar daarop had een leider kleren aangedaan met een tijgerkleurig printje en ging daarmee door het bos lopen. Plots waren er kinderen die het verhaal van *'t smikkelbeest* wél geloofden; en dat heeft bij sommigen nog enorm lang geduurd.

Een ander verhaal: Een aantal jaren terug was de club op kamp in Bergeijk.

's Nachts hadden ze alle schoenen van de kinderen verzameld en een lange slinger van gemaakt en die vervolgens opgehangen in de grote zaal. “Dat was wel even schrikken voor ze, toen ze 's morgens wakker werden!”

“Zullen we gaan spijkerslaan?” roept een van de heren. Ineens stijgt de halve bende op en wandelt richting de grote boomstam. “Wel voor borreltjes, hè?!” vraagt Elles E. die er gezellig achteraan huppelt. Gelukkig willen er nog een aantal blijven zitten om mijn allerlaatste vragen te beantwoorden.

FIJNE GEDACHTE

Laten we afsluiten met een van de mooiste gedachtes die ik vanavond heb mogen horen: “Vrijwilligerswerk bij Jong Nederland voelt niet als vrijwilligerswerk.” Een super idee waar menig lezer, net als mij, zich wel in kan vinden.

Na nog eventjes wat na te kletsen brengt Stefan H. me weer veilig terug naar mijn auto. Terwijl ik de bossen uitrijd met op de achtergrond de muziek van *Green Day*, kan ik terug kijken op een enorm gezellige en geslaagde avond. Jong Nederland Keldonk, hartelijk bedankt voor jullie gastvrijheid! Tot ziens!



Vind je dat de tijd is aangebroken dat jouw afdeling eens grondig 'belicht' moet worden? Wil je je diepste Jong Nederland-verhalen kwijt? Je ervaringen delen met anderen? Of gewoonweg een gezellige Jong Nederland-klets? Stuur dan een mailtje naar idee@jongnederland.nl en wie weet zit ik over een paar maanden bij jullie aan tafel (of zoals in Keldonk: rond het kampvuur)!