



JE AFDELING BELICHT

Jong Nederland Steenwijk



Na een vier uur durende roadtrip door ons mooie Nederland, ben ik aanbeland in het Overijsselse (bijna Friese en Drentse) Steenwijk. Voorzitter Oene staat me al op te wachten bij het station en na een korte citytrip door het stadje Steenwijk, arriveren we bij een klein, knus gebouwtje verstoppt tussen de typische huisjes voor deze streek. De ramen zijn beplakt met Jong Nederlandstickers en beschilderd met Kleppieplaatjes. Het kan niet missen, hier moeten we zijn!

Door: Martijn van der Linden



“ Welkom bij ons bescheiden gebouwtje”, oppert Oene, wanneer ik mijn eerste stap uit zijn auto zet. Ik moet even mijn ogen op scherp zetten en goed kijken wat ik zie. Het clubgebouw van Jong Nederland Steenwijk, ook wel bekend als Jeugdclub 't Olde Wold, stemt niet helemaal overeen met de standaard blokhutten zoals de meeste lezers zich dat zullen voorstellen, maar daardoor is het zeker niet slechter. Het is eerder... **BIJZONDER!**

Enmaal binnen maak ik kennis met secretaris Ingrid. En terwijl ik mij installeer aan de tafel die bezaaid is met allerlei Idee-edities en Jong Nederlandfoldertjes, zijn Oene en Ingrid volop in de weer om een lunch te bereiden. Even een broodje smeren, een hapje nemen en we kunnen beginnen.

DE JONGSTE CLUB

Jong Nederland Steenwijk is onze jongste Jong Nederlandafdeling. In 2012 zijn ze ontstaan op initiatief van een aantal ouders. Hun kinderen waren lid van Scouting, maar de ouders konden zich niet vinden met het beleid van Scouting. Oene geeft toe: “we zijn misschien ook wel een tikkie eigenzinnig!” Ook de

Scoutinggroep zelf had hier moeite mee. Ze zijn daarom een nieuwe jeugdclub gestart: jeugdclub 't Olde Wold. Later kregen ze lucht van Jong Nederland en zijn ze toen aangesloten bij onze koepelorganisatie. De afdeling is eigenlijk gelegen in het aangrenzende dorpje Tuk, maar omdat

de vereniging er wil zijn voor alle kinderen van de gemeente Steenwijkerland profileren ze zichzelf als Jong Nederland Steenwijk. In de verre omtrek zijn ze de enige Jong Nederlandclub. Dit vinden ze erg jammer, maar ze hopen dat hier in de toekomst nog verandering in komt. Momenteel telt afdeling Steenwijk dertig leden verspreid over drie groepen: Maxiores, Junioren en Senioren. De Maxiores hebben iedere zaterdagochtend een groepsbijeenkomst. De Junioren om de week op zaterdagmiddag en de Senioren om de week op zaterdagavond. De leidersclub bestaat, inclusief het bestuur, uit vier personen. Leiding werven is heel erg lastig, dus ze hopen dat de Senioren blijven hangen.

GEEN JAAR IS HETZELFDE

Met uitzondering van het kerstkamp en het zomerkamp, kent afdeling Steenwijk geen vaste jaarlijks terugkerende activiteiten. In het kamperen ontdek je nog echt de Scoutingroots die zij hebben. Tijdens het kerstkamp vertoeven ze meestal op een camping en om het jaar gaan ze een keer naar het buitenland. Zo gingen ze tijdens het oprichtingsjaar naar Engeland en vorig jaar naar de Ardennen. “Komend jaar gaat Alex, de nestorleiding en ook medekartrekker van de club, met de Senioren op midwinterkamp naar Duitsland.”



▶ Als ze in Nederland op kamp gaan, willen ze wel graag uitdagende activiteiten doen met de jeugd, zoals zweefvliegen in de Noordoostpolder. "Alles moet natuurlijk wel low budget", vult Oene aan. "Gelukkig hebben we een aantal bevriende boeren waar we terecht kunnen." Het tweetal denkt nog even terug aan een kamp waarbij ze van strooibalen een onderkomen hadden gemaakt. Naast de twee kampen vullen ze het jaar nog aan met diverse activiteiten, zoals *Burendag*, *Buitenspeeldag* en de *Nieuwjaarsduik* in Scheveningen. Bij het bedenken van de spelprogramma's en activiteiten proberen ze de leden zoveel mogelijk te betrekken. Ze staan er zelf ook van te kijken dat de kinderen met de meest waanzinnige ideeën komen. Zo hebben ze met de Maxioren ooit kastelen gebouwd van suikerklontjes en pinda-kaas of hadden ze een *Grieks etentje*. Bij dat laatste mochten ze zelf een gerecht bedenken en dat bereiden. Nadat ze het bord leeg hadden, mochten ze het bord kapot gooien. Ook de geldinzamelacties variëren bij hen van jaar tot jaar. Het ene jaar een bloembollenactie, het andere jaar weer een kerststukjesactie, auto-was-actie of zoutzakkenactie. Ze krijgen vaak complimenten omdat ze zoveel speciale en afwisselende dingen doen. "Bij ons is geen jaar hetzelfde!"

FRIKANDELLEN

Tijdens de reguliere groepsopkomsten doen ze veel dingen in de buitenlucht. Maar in de winter blijven jullie toch wel binnen? "Nee hoor," antwoorden Oene en Ingrid in koor, "het zijn geen watjes! Wij gaan bijna altijd naar buiten, naar natuurgebied de Woldberg of het oefenterrein van defensie." Zolang het stoer is, vinden ze het leuk. "En onze Senioren vinden eigenlijk alles goed," vertelt Oene, "als er maar afgesloten wordt met frikandellen. Onze diepvries ligt vol!"

RONDJE BLOKHUT

Ondanks dat het een klein gebouwtje is, ben ik toch benieuwd naar wat er allemaal te beleven is. Het zaaltje heb ik ondertussen gezien, maar ik zag ook nog een trap naar boven. Via de smalle trap, bedekt met papertjes omdat deze net geverfd is, naar boven komen we terecht op de zolder. Rechts het Seniorenhok, links de opslagruimte. Ze zijn de bovenverdieping flink aan het opknappen. In de opslag aanbeland krijg ik nog een leuke anekdote te horen. Ieder jaar gaan de leden blikjes opruimen bij een festival in de buurt. Na afloop blijven er ook wel eens tenten staan, die zij dan meenemen. Jong Nederland Steenwijk hoort bij district Twente en tijdens hun eerste toernooi kwamen zij daar aan met hun paarse tentjes. "Alle andere afdelingen hadden van die mooie ruime tenten. Wij leken net *afdeling Flodder!*" Verder heeft het gebouw nog een keukentje en een toilet. Ofja, het zijn twee

toiletten in één ruimte: een grote en een kleine. "Dat stamt nog af uit de tijd dat dit gebouw een kinderopvang was." Uiteindelijk nemen Oene en Ingrid mij in de auto nog mee naar de Woldberg en de uitkijktoren. Hier houden ze meestal hun groepsbijeenkomsten. Ze verzamelen dan op een bepaald punt met de fietsen en meestal sluiten ze de groepsbijeenkomst af in het clubgebouw.

TEN SLOTTE

Na het gezellige tripje word ik weer afgezet bij het station. Hier krijg ik nog een smakelijke verrassing van Oene: 'Blokzijliger brok'. Dit is een echt streekproduct afkomstig uit het Zuiderzeestadje Blokzijl. Lekker voor onderweg! Dan rest mij nog maar één ding: Jong Nederland Steenwijk, hartelijk bedankt voor jullie gastvrijheid. Het is prachtig om te zien hoe gedreven jullie zijn voor Jong Nederland. Dat kleurt jullie!

'T IS VOORBIJ!

Nu is het dan écht voorbij, *the end of the story!* Na dik vier jaar stop ik met het schrijven van de 'Je Afdeling Belicht'. Het is tijd voor nieuwe Jong Nederlanduitdagingen, tijd om mijn grenzen op een andere manier te verleggen. Bedankt aan alle trouwe lezers, bedankt voor de fantastische reacties en bedankt aan alle Jong Nederlandafdelingen waar ik over de vloer mocht komen, bedankt voor de heerlijke verhalen. **Houdoe! Ajuus!**

Tot ziens!

